



Nochtans...

Wat het nieuwe jaar de wereld en ons zal brengen weten we niet. Maar wij mógen weten: Al zou... (dat kunnen we voor onszelf invullen)..., nochtans zal ik juichen in de Here,... De Here Here is mijn kracht. Hab. 3:17-19
 God gaf ons uit liefde Zijn Zoon Joh. 3:16 en we mogen weten dat niets ons van die liefde kan scheiden. Rom. 8:38

Als Missionsteam willen wij u van harte bedanken voor alle steun en voor elk teken van verbondenheid. Mede namens het bestuur wensen wij u gezegende kerstdagen en Gods nabijheid en leiding in het nieuwe jaar.



Verblijdt u!

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: *Verblijdt u!* Fil. 4:4

Helaas is Adrie niet meer in staat om een bijdrage te schrijven. De bovenstaande tekst was altijd haar lievelingsvers en onder bijna elke brief of kaart stond: „Hartelijke groeten met Fil. 4:4!“ Deze levensfase is niet gemakkelijk voor Adrie en het is niet meer zo vanzelfsprekend om blij te zijn. Toch zijn de diepe vreugde in de Heer en het vertrouwen op Hem gebleven.

Namens Adrie Zijp



Psalm 23

Vaak komen gedachten over mijn leven boven. Ik ben niet christelijk opgevoed en het heeft lang geduurd, voor ik iets van het geloof - dat waarnaar ik zocht - begon te begrijpen. Ik ondernam veel pogingen om duidelijkheid te krijgen; zocht gesprekken en contacten, om in het geloof verder te komen. O.m. bij verschillende Christelijke groeperingen, zoals *Youth for Christ* en *Verdieping en Activering (V&A)*. Ook las ik veel: de bijbel en christelijke boeken. Daardoor vond ik de weg tot Jezus.

Psalm 23 trof mij bijzonder, omdat ik veel van dieren houd. Door deze Psalm ontdekte ik, hoe God voor Zijn kinderen zorgt. Hij geeft hun het beste. Ik sprak eens met Jo Doyen van V&A en vroeg haar: Hoe kan ik de Goede Herder navolgen? Haar antwoord was: Heel eenvoudig: sluit je ogen, steek je neus in Zijn mantel, volg Hem en doe wat Hij zegt! En dat heb ik gedaan en doe het nog steeds. Daarom kan ik terugkijken op een vervuld leven in de Mission, met de Goede Herder Jezus Christus.



Ad de Gans



Samen bidden

Jezus zegt: *Daarom zeg Ik u, al wat u bidt en begeert, gelooft, dat u het hebt ontvangen, en het zal geschieden.* Mark. 11:24

Leidersbijeenkomsten, bijbelkringen en bidstonden zijn terreinen in onze gemeente waarbinnen ik nog actief mag meewerken. Dat doe ik, naar kracht en mogelijkheden, van ganser harte.

Heel bijzonder zijn voor mij de vrijdagse bidstonden om 10 uur 's morgens. Waarom? Heel eenvoudig, omdat ik mij ervan bewust werd dat gebed de drijvende kracht is die Gods arm beweegt. Wij zijn met een kleine groep van vijf vrouwen. Ieder van hen zegt dat deze tijd een bron van kracht, rust, verwikking en vreugde voor hen betekent. De gebedsonderwerpen zijn heel divers en gaan van persoonlijke zaken via de gemeente, de zending en de regering naar de situatie in de wereld. Natuurlijk komen aanbedding en dank niet te kort... De tijd is vaak zo snel voorbij, maar niemand van ons zou deze tijd willen missen. Mijn wens voor u voor het komende jaar: probeer het uit. Gebed in afgezonderdheid is nodig, maar gebedsgemeenschap zeker ook.

Marie-Claire Sarbach



Belofte

Het is een groot voorrecht om het evangelie te mogen doorgeven; persoonlijk, maar ook door posters, (Kärntner) cd's of kaartjes met app, waardoor de Blijde Boodschap in duizenden talen is te beluisteren. Het gebeurt maar een enkele keer dat mensen daarop een reactie geven.

Des te bemoedigender is Gods belofte: *Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.* Pred. 11:1

Josien Vletter

<https://5fish.mobi>

Christian messages in over 6,000 languages and dialects, to hear, download, and share.

GLOBAL RECORDINGS NETWORK

Laatste acceptgiro

Bij deze uitgave van ons blad is voor het laatst een acceptgiro ingesloten. Deze verdwijnt namelijk officieel per 1 juni 2023. Dus ook alleen de eerste paar maanden van 2023 kan de acceptgiro nog verwerkt worden, als u deze nog wilt gebruiken.

Terugblik

In 1988 kwamen Bert en ik door een uitzending van de Evangelische Omroep voor het eerst in Müllnern bij de Holländische Mission. We werden vanuit een kamer op de 1e verdieping van harte welkom geheten. Dat voelde als een warme deken! Deze eerste avond was er een zangavond en het bleek dat die elke dinsdagavond werd gehouden. Samen met onze kinderen voelden we ons gelijk thuis. Elk jaar vierden wij onze vakantie in Kärnten vlakbij de Weissensee, samen met Jan en Christa, die we in Rehoboth hadden leren kennen. Het waren prachtige jaren en elke zondag reden we naar Müllnern om de dienst bij te wonen en daarna te genieten van de heerlijke soep, die Thekla maakte!

Met de aktie *Hoffnung für Alle* mochten we samen met Christa en Jan meewerken, evenals met de aktie voor een nieuwe piano voor Josien. Voedseltransporten in de decembermaanden, gedoneerd door Nederlandse supermarkten, volgden. De verhuizing van het *Missionsteam* was een hele klus, maar het lukte!

Na de verhuizing genoten we van de zondagse diensten in de *Freie Evangelikale Gemeinde* in Arnoldstein. We werden door de gelovigen daar meteen als "eigen" geaccepteerd.

Bert had een mooie stem en werd gevraagd of hij in de diensten wilde zingen. Het laatste lied dat hij in de gemeente zong, was op verzoek van Johanna Bader en ging over de hemel. *

Kort daarna stierf "Hansi". De woorden van het lied waren werkelijkheid geworden. En nu ook voor Bert, die nog niet zo lang geleden naar zijn Hemels Thuis ging.

Alles wat we deden in de afgelopen jaren was niet voor mensen; ook niet voor ons zelf, maar uit liefde voor de Heer. Bert had daar zijn eigen inbreng in, ook in het trouw bidden voor het *Missionsteam*. Dat heb ik van hem overgenomen. Eerst samen, nu alleen...

De band met het *Missionsteam* is gebleven. Ik ben daar dankbaar voor, ook nu ik nog vaak in Kärnten ben om hen en andere vrienden te bezoeken. Maar het meest dankbaar ben ik, dat Bert en ik samen het werk van de *Holländische Mission* hebben leren kennen en daardoor meer van onze Hemelse Vader!

Joke Keizer

*
Man erzählte mir froh
von dem Himmel,
von der sonnigen Stadt
hoch da droben,
wo die Seligen singen und loben,
und einmal,
bald einmal bin ich da.
Halleluja!
Ich wandle zum Himmel;
in dem Herzen
die Saiten erklingen
und ich weiß:
Bald bin ich da!



Bert & Joke Keizer

Bezoek Janet Anderson is al lang de penningmeester van de ICOC, de USA-tak van de IGVC. Deze zomer bezocht de familie Anderson ons:



David & Janet Anderson

Onze familie had op 15 augustus j.l. de eer de dames van het *Missionsteam* te bezoeken. Zij heetten ons welkom in hun huis en we genoten van een tijd met koffie, lekkers en gezegende gesprekken.

Onze kinderen (Mark 17, Julia 16) kenden het team van naam, maar hadden nooit de gelegenheid om hen te ontmoeten. Deze dag konden we hen aan onze kinderen voorstellen en ieder van hen vertelde ons hoe zij deel was geworden van de zending, die oorspronkelijk was begonnen door Gré Reid-Zijp.

Mijn man David en ik bezochten *Huis Rehoboth* 22 jaar geleden, met Jeremy and Mary Davies. We kwamen om het team te helpen, maar ik ben er zeker van dat we het meest genoten van het gezelschap van het team, dat toen uit acht personen bestond. Helaas hebben we sinds

die tijd Corrie, Thekla, Gré en Ingrid moeten verliezen.

Ons vorige bezoek vond juist plaats, toen de dames van het team op het punt stonden *Huis Rehoboth* aan *Wort des Lebens* te schenken en het appartementenhuus aan de overkant van de weg gebouwd zou gaan worden. Wat een vreugde, nu hun mooie appartementen te zien en te horen hoe de Heer met ieder van hen geweest is, persoonlijk en in hun Mission. De invloed die de *IGVC-Holländische Mission (HM)* en elk van onze acht zusters heeft gehad op zoveel mensen, is ongelooflijk.

Kort nadat we terugkwamen dronk ik koffie met een vriend, vanwie ik nooit wist hoe hij in het geloof stond. Maar tijdens onze ontmoeting leidde de Heer ons in een dieper gesprek. Ik vertelde dat ik van de werkers van de toenmalige *HM* leerde, dat we moeten doen wat God ons elke dag te doen geeft. Ik vind het prachtig, dat het doel van het team op God gericht is en tegelijkertijd zo eenvoudig (niet: makkelijk). Heb de Heer lief, doe Zijn werk. Dat hebben deze vrouwen zo veel jaar gedaan en het is zo mooi te zien dat zij Hem nog steeds dienen. Ons bezoek was kort, maar de betekenis zal ons altijd bij blijven.

Janet Anderson



Mark & Julia

Colofon

IGVC

St. IGVC Nederland

Dit gebedsnieuws is een uitgave van de St. Internationale Gemeenschap van Christenen In Nederland. Zij ondersteunt de zendingsactiviteiten van het „Missionsteam in Gödersdorf“

Secretariaat:
Joris Ivenslaan 18
1325 SP ALMERE
☎ 036 - 535 41 26
✉ contact@igvc.nl
🌐 www.igvc.nl

Penningmeester:
Ir. A. Buitenhuis
Giften-Legaten:
ING: NL69 INGB 0000 442747

De IGVC is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Adressen van de teamleden

Hauptstrasse 70
9585 Gödersdorf
OOSTENRIJK
Ad de Gans ☎ 0043 - 4257 - 29456
Josien Vletter - 29453
Adrie Zijp - 29459

Hauptstrasse 72
9585 Gödersdorf
OOSTENRIJK
Marie-Claire ☎ 0043 - 4257 - 29458
Sarbach

📧 0043 - 4257 - 29453
✉ mission-team.austria@aon.at

Van huis uit...