



Adrie Zijp, Ad de Gans, Marie-Claire Sarbach, Josien Vletter

Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God als menszoon...

Heel hartelijk dank voor uw steun en gebed gedurende het afgelopen jaar.

Wij wensen u gezegende kerstdagen en Gods leiding in het nieuwe jaar.

Met een hartelijke groet, mede namens het bestuur,

Missionteam



Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. *Opb. 21: 6*

Bovenstaande tekst is het motto voor het komende jaar. Wat een voorrecht, dat wij elke dag mogen leven van het water en het brood des Levens. Elke dag mogen we ons voeden met Gods woord. Dat is geen plicht, geen zware last die Hij ons oplegt, maar iets dat onze hemelse Vader ons aanbiedt. „Gratis“ nog wel. Leven-gevend water!

Grenzen

Ik merk, dat ouder worden ook samengaat met zwakker worden en veel eerder bereiken van je grenzen, dan vroeger het geval was. Door mijn gezondheidssituatie kan ik helaas niet veel meer lezen. Wat een zegen is het, door de moderne media - zoals de televisie - toch elke dag Gods woord te mogen horen. In de afgelopen tijd heeft de Heer mij door twee voorvallen zeer bemoedigd.

Moeilijke situatie

Wij werden geconfronteerd met een moeilijke pastorale situatie en wisten niet hoe die opgelost zou moeten worden. Op een morgen was ik hierover in gebed, toen ik plotseling de innerlijke zekerheid kreeg, dat de Heer wilde dat ik zelf met de betreffende mensen zou gaan spreken. Ik schrok daar heel erg van en zei: „Heer, dat is onmogelijk. Ik ben ziek en ik krijg hoestbuien zodra ik wat langer spreek; ik kan dit echt niet meer aan.“ Toch wist ik heel duidelijk, dat dit was wat de Heer van mij vroeg.

Vrede

Tijdens onze koffiepauze vertelde ik het en vroeg Marie-Claire (Mixi) - die de betreffende mensen ook goed kent - of zij met mij mee wilde gaan. Nadat ik het besluit genomen had te gehoorzamen en we met elkaar hiervoor gebeden hadden, kreeg ik vrede en rust in mijn hart. De Heer heeft het bevestigd en het gesprek gezegend. Zo mocht ik op bijzondere wijze ervaren, dat God het water des Levens geeft.

Brief

Nog een recente heel bemoedigende ervaring was, toen ik op een dag een verrassende brief van één van onze artsen ontving. Jaren geleden heb ik met deze arts een aantal gesprekken over het geloof mogen hebben, waar ook zijn assistentes bij waren. Ik mocht toen heel duidelijk met hem spreken. Die gesprekken hielden op een bepaald moment op, maar al die jaren ben ik voor deze man blijven bidden...

De Bron

Nu ontving ik deze brief, waarin de arts mij bedankte voor het positieve contact en schreef hoe blij hij hiermee was. Ik besef natuurlijk heel goed, dat de (zoals hij het noemde) „positieve uitstraling“ in feite het leven met de Heer is wat hij ziet: levend water. Ik kon hem een brief terugschrijven, waarin ik hem nog eens mocht duidelijk maken dat de Heer Jezus de enige weg tot God, de Vader is. Ik mag blijven bidden, dat deze arts tot de Bron zal mogen gaan en zal aanvaarden, wat de Heer Jezus ook voor hem heeft gedaan.

Wat geweldig, dat God in en door ons wil werken, ondanks onze menselijke grenzen; wat een bemoediging. Hem komt alle eer toe!

Adrie Zijp





Heferl Café

Het wordt weer tijd om iets te schrijven voor onze kerstbrief. Dat vind ik altijd een beetje moeilijk want ik ben niet zo vaak weg van huis en beleef niet zoveel. Bovendien ben ik in mei erg gevallen en brak - zoals u uit het vorige blad weet - mijn sleutelbeen.

Pijn

Het is dus een half jaar geleden en ik heb nog steeds veel pijn; kan mijn arm tot schouderhoogte omhoog doen, meer niet. Ik dank allen die mij een blijk van meeleven gestuurd hebben; dat vond ik heel fijn en troostte me. Dank u wel.

Ontmoeting

Toch kon ik gelukkig mee naar onze samenkomsten en ben ook eens per maand met Marie-Claire meegegaan naar een *Treffen* (ontmoeting) op een vrijdag middag, dat Heferl (mok) Café genoemd wordt en plaats vindt in de *Freie Christen Gemeinde* in Villach. Die Gemeente vangt mensen op die eenzaam zijn en helpt mensen die het

nodig hebben. Er wordt koffie en limonade e.d. geschonken en de dames van de gemeente bakken de lekkerste taarten en koeken. Aangezien ik een smulpaap ben ga ik graag mee. ☺

Beleven

Maar het gaat om de contacten. Er komen mannen en vrouwen, binnen- en buitenlanders. In deze gemeente komen ook mensen, die vroeger bij ons in *Rehoboth* kwamen en nu hier hun thuis hebben gevonden. Het is heel gezellig zo'n paar uurtjes met elkaar door te brengen en elkaars belevenissen te horen. Vooral dat wat we met de Heer beleven, want dat is toch het belangrijkste.

Gods' Zegen en een lieve groet,



Ad de Gans

Voorgaan in Arnoldstein

Ook dit jaar mocht ik weer voorgaan in de Evangelikale Gemeente van Arnoldstein. Het was een zegen om dat te mogen doen. Ik vind het altijd erg fijn om ook in Oostenrijk voor te mogen gaan.

Flip-Flops

Mijn vrouw Mieke hield de zondagsschool in het Nederlands en Duits, voor de Oostenrijkse en Nederlandse kinderen. Dat ging heel goed. Zij besprak met de kinderen wat het betekent om Jezus te volgen. Als knutselwerk werden er Flip-Flops gemaakt, passend bij het zomerseizoen en het bijbelverhaal.



Petrus

Ik mocht rondom hetzelfde thema met de volwassenen hierover nadenken. We hebben uit Johannes 21 de geschiedenis gelezen van Petrus, die door Jezus weer in dienst wordt genomen. Jezus zegt tegen Petrus: „Volg Mij!“

Discipelschap

Jezus zegt Petrus ook, dat hij - toen hij jong was - overal kon gaan waar hij heen wilde en profeteert dan zelfs over Petrus dat hij - wanneer hij oud wordt - geboeid zal worden en naar een plek gebracht zal worden waar hij niet heen wil. Zoals Jezus dat zei over het leven van Petrus, ervaren veel mensen dit denk ik als zij ouder worden. Dan gaat het niet meer zoals zij dat graag willen. Zijn wij dan ook nog steeds bereid Jezus te volgen? Wat mag het kosten om Jezus te volgen? Wordt ware discipelschap misschien pas zichtbaar aan het einde van ons leven? En welk voorbeeld geven we dan aan de volgende generatie mee?

Jezus volgen

Jezus volgen brengt ons soms op andere wegen en andere plekken dan we ons ooit voorgesteld hebben. Op een plek heel ver weg, of misschien juist nog steeds op dezelfde plek waar je altijd was. Willen we Jezus volgen?

Fritz Kaiser





De tuin

In de tuin aan onze kant van de straat is de laatste tijd veel snoei- en opruimwerk verricht. Daar zijn we blij mee, want het bepaalt een groot deel van ons uitzicht. Naast het appartementenhuis bevond zich een stuk verlaagde grond; een soort grote kuil, waar Thekla indertijd groente verbouwde. Onlangs werd in die kuil grond gestort en het is de bedoeling dat daardoor uiteindelijk het grasveld een heel stuk vergroot wordt, voor sport en spel bij Wort des Lebens.

Welzilig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Ps. 84,6

Enkele maanden geleden kwam een echtpaar uit onze directe omgeving aan onze deur. Zij hadden via een omweg van de gemeente in Arnoldstein gehoord en kwamen daarna nu informeren. We brachten hen met de gemeente in contact en sindsdien komen zij naar de zondagse diensten en de bijbelstudies.

Kärnten en Brazilië

Hij is Kärntner, zij is Braziliaanse en zij hebben een 9 jaar oude dochter. Hun namen zijn Joseph, Andreia en Victoria. Wij merken dat zij zich thuis voelden bij ons en we waren heel blij toen zij ons vertelden, dat zij zich wilden laten dopen. Van Andreia wisten we dat zij in Brazilië een levende gemeente bezocht en Joseph (hij woonde toen in Brazilië) ging mee.

Doop

Christian Korbitch voerde met hen bijbelse gesprekken over geloof, navolging en doop. Omdat de jonge vrouw ziek is (zij heeft kanker) was het duidelijk voor ons, dat we met de doop niet te lang moesten wachten en werd deze voor 20 augustus j.l. vastgelegd. Intussen besloot Joseph dat hij met zijn doop nog wilde wachten.

Hoogtes en diepten

Hij verheugde zich echter met Andreia en we hadden een gezegende doopdienst en daarna een dienst in de gemeente.



Andreia kreeg het bovenstaande vers als doopvers. Het gezin en natuurlijk in het bijzonder Andreia, gaan door hoogtes en diepten en vaak zijn er veel vragen tussen hoop en vrees. Wij staan echter steeds weer verbaasd hoe positief Andreia op onze vragen reageert en zij mag ook wonderen beleven. D.V. zal zij op 7 december a.s. samen met Victoria voor een maand naar Brazilië vliegen. Joseph blijft hier, bij zijn ouders.

Portugees

We zijn heel dankbaar dat Thays Fürst van Wort des Lebens elke week bijbelstudie met Andreia in het Portugees doet. Als gemeente zijn we dankbaar, dat we er voor hen kunnen zijn en hen naar mogelijkheid mogen ondersteunen. Denk alstublieft in gebed aan dit gezin. Dank u wel.

Marie-Claire Sarbach



Het evangelie in het Kärntner dialect

De taal van je hart

De taal uit je kindertijd blijft een leven lang de taal van het hart. Dat is wat ik zelf heb ervaren en ook bij anderen meemaak. Ik heb als kind maar een kleine 9 jaar in Oostenrijk gewoond, maar toch is het Oostenrijkse Duits de taal van mijn ziel.

Zegen

Ik heb dat echter ook in mijn werk als predikant in Nederland gezien. In de gemeentes die ik dien heb ik veel mensen uit allerlei landen ontmoet. Woorden in hun moedertaal beroeren hun ziel, vooral rond feestdagen zoals Kerstmis. Daarom is het een zegen dat er bijvoorbeeld een cd met het kerstevangelie (omraamd door gedichten en muziek) bestaat, in het Kärntner dialect: *Is a Liacht einakömman*. Dat is niet alleen een zegen voor Kärntner in Kärnten, maar ook voor Oostenrijkse mensen op andere plaatsen in de wereld. Zo leerde ik een Oostenrijkse oudere heer kennen, die al meer dan 40 jaar niet meer in Oostenrijk woonde. Vorig jaar hebben wij hem in de Adventstijd deze kerst-cd cadeau gedaan.

Levensende

Hij bedankte, maar zei verder niet veel. Later hoorden wij echter van zijn familie, dat deze cd hem aangesproken had. Hij hoorde in de taal van zijn hart over Jezus Christus. Toen hij aan het eind van zijn leven was gekomen werd ik bij hem geroepen en kon met hem uit de Bijbel lezen en bidden. Korte tijd daarna mocht ik zijn begrafenis leiden. Ik hoop dat nog vele van deze cd's op reis gaan en overal in de wereld Oostenrijkse mensen bereiken, zodat zij Jezus leren kennen.



Fritz Kaiser

Met plezier

Met veel plezier mag ik het werk van de *Internationale Sprachen Mission* in Oostenrijk doen. Tot begin november werden dit jaar 1.500 evangelie-cd's in 35 talen besteld, gebrand en verstuurd. De laatste jaren is de vraag wat verschoven naar de zgn. „Visitekaartjes“. Door de hierop aangegeven website-informatie en app kan iedereen met een smartphone - zoals de vele vluchtelingen! - direct evangelie-opnames in hun eigen taal downloaden en horen. Deze kaartjes zijn een geweldig instrument: heel eenvoudig door te geven en te gebruiken en bovendien goedkoop. Er gingen er dit jaar al een kleine 14.000 weg. Het gebed is, dat mensen door het gehoorde aangesproken worden en tot geloof zullen komen.

Presentaties

In Kärnten mocht ik in bijna alle gemeentes al een ISM-presentatie in de zondagse dienst geven en ook in enkele gemeentes elders in Oostenrijk. Heel graag zou ik dit werk willen uitbreiden om de ISM nog meer bekend te maken. Daarvoor moet de Heer zelf de deuren openen en dit is dan ook een punt van gebed.

Kärntner cd's

Ook naar onze cd's in het Kärntner dialect is nog steeds vraag (zie ook het artikel van Fritz Kaiser). Meer dan 100 Kärntner-cd's werden dit jaar uitgegeven. Een zus van onze Corrie de Wilde, Trinie, woont ook in Kärnten en zij is één van onze vaste afneemsters. Elk jaar mag zij - o.m. door deze cd's - tientallen mensen bekend maken met het evangelie.

Persoonlijk

Nog een meer persoonlijke noot: In het voorjaar mocht ik bijzonder Gods bewaring ervaren. Ik had de zittingen van mijn auto schoongemaakt, die daardoor tamelijk nat waren en zou met Marie-Claire meerijden naar Arnoldstein, waar ik de bijbelstudie mocht houden. Onverwachts kon zij echter niet meekomen, waarop ik besloot een groot stuk plastic over de zitting te leggen en ik vertrok. De ramen stonden aan beide kanten een stukje open, zodat de vochtige lucht weg kon.

Bewaring

Toen ik met 130 km/h op de snelweg richting Arnoldstein reed en ik me net op de linker rijstrook bevond, klapte plotseling een deel van het plastic door de zuigkracht van de lucht voor mijn gezicht. Ik kon totaal niets meer zien en kreeg het ook niet zo snel weg. Paniek, een schietgebed, sturen en remmen: het gebeurde allemaal tegelijk. Toen kon ik mijn bril met plastic en al van m'n gezicht trekken en weer zien! Ik was op een recht deel van de snelweg geweest en zowel het verkeer voor-, als achter mij was een paar honderd meter ver weg. Ik had een kapotte bril en was vreselijk geschrokken, maar verder was er niets gebeurd. De bril kon overigens in Arnoldstein provisorisch gerepareerd worden...

Dank U Heer voor Uw bewaring!



Josien Vletter

Van huis uit...

Gebeds- punten

- Dank dat we de Heer elke dag mogen volgen en dienen en voor Zijn bewaring. We bidden voor Gods dagelijkse hulp en leiding in ons leven.
- Dank voor hulp die we steeds weer in de gemeente in Arnoldstein mogen ontvangen door gast-sprekers, of voor de kinderen.
- Dank dat de Heer Joseph, Andreia en Victoria naar de gemeente heeft geleid en dat Andreia zich liet doperen. We bidden voor hen alle-drie, dat zij mogen groeien in Hem. Ook voor Gods aanraking van Andreia in haar gezondheidssituatie.
- Dank voor de vele evangelie-cd's en „visitekaartjes“ die verspreid worden. Dank ook voor de cd's in het Kärntner dialect. We bidden dat al dit materiaal vrucht zal dragen.
- Dank voor de posters bij het Hauptbahnhof van Villach; in december natuurlijk met kerstthema. Mogen ze gezien en gelezen worden en aanspreken.

Colofon

IGVC

St. IGVC Nederland

Dit gebedsnieuws is een uitgave van de St. Internationale Gemeenschap van Christenen In Nederland. Zij ondersteunt de zendings-activiteiten van het „Missionsteam in Gödersdorf“. De St. IGVC is aangesloten bij de Evangelische Zendings Alliantie.

Joris Ivenslaan 18
1325 SP ALMERE
☎ 036 - 535 41 26
✉ contact@igvc.nl
🌐 www.igvc.nl

Financiën / Secretariaat
Secretaresse:
Mevrouw J. de Wit
Peningmeester:
Ir. A. Buitenhuis

Giften-Legaten:
ING: NL69 INGB 0000 442747
ABN-AMRO: NL19 ABNA 0 467574944

De IGVC is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Adressen van de teamleden

Hauptstrasse 70
9585 Gödersdorf
OOSTENRIJK

Ad de Gans ☎ 0043 - 4257 - 29456
Josien Vletter - 29453
Adrie Zijp - 29459

Hauptstrasse 72
9585 Gödersdorf
OOSTENRIJK

Marie-Claire ☎ 0043 - 4257 - 29458
Sarbach

☎ 0043 - 4257 - 29453
✉ mission-team.austria@aon.at