



## Afscheid van Ingrid Rapp

Op 29 mei 2016 werd Ingrid door de Heer thuisgehaald. Wij zijn verdrietig om het gemis, maar tegelijk zijn wij voor haar zo dankbaar, dat er nu geen lijden meer is en Ingrid voor altijd in Gods heerlijkheid mag zijn.

De begrafenis vond j.l. 4 juni plaats op de begraafplaats van Finkenstein. We waren met 45 mensen samen, om in een korte, maar indrukwekkende dienst - o.l.v. Fritz Kopp - Ingrid te gedenken en te danken voor haar leven.

Ingrid had haar eigen plaats in onze gemeenschap. Zij ontving gedurende tientallen jaren veel hulp en begeleiding, maar wij ontvingen ook veel van haar. Niet alleen door het werk dat zij dag in dag uit verzette, maar ook door wie zij was. Juist Ingrid had vaak in de gaten wanneer iemand het moeilijk had. Haar levensverhaal vindt u elders in het blad.

We willen ieder bedanken, die voor Ingrid heeft gebeden en contact met haar onderhield. Dank ook aan allen, die Ingrid gedurende het laatste jaar post hebben gestuurd.

## Zolang het dag is...

Zoals u in deze uitgave van ons blad kunt lezen, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve Ingrid. Weer iemand, die ons is voorgegaan, zoals dat er de afgelopen jaren velen waren. Nu zijn wij als team nog met z'n vieren overgebleven. Ook kunt u lezen over het beëindigen van onze huisbijbelkring in Landskron.

Terwijl er mensen en dingen zijn, die we moeten loslaten, mogen we tegelijkertijd bidden: "Heer, wat kunnen en mogen wij nog doen?" We zijn dankbaar voor elke gelegenheid, die Hij ons geeft om Zijn getuige te mogen zijn en Zijn woord door te geven. Zo mogen Marie-Claire en Josien bijvoorbeeld nog de bijbelkring van de gemeente in Arnoldstein leiden.

Wat een getuigenis van Gods liefde mocht juist het afscheid van Ingrid voor velen zijn. Op verschillende wijzen mochten mensen Gods woord horen en mee naar huis nemen. Wat een bevestiging, dat onze Kärntner CD *Tua auf dei Herz* met vreugde door de leidster van het voltallige personeel werd geaccepteerd.

Zo geloven wij, dat onze plaats - ook wat de toekomst betreft - hier in Oostenrijk mag zijn en het is ons verlangen dat de



Der Herr ist mein Hirte,  
Ob ich schon wünderle in finstem Tal,  
Nurchee ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich.  
Psalm 23, 1a & 4

Unsere geliebte Schwester, Schwägerin und Wegbegleiterin

Frau

### Ingrid Elfriede Rapp

Ist für immer in die Herrlichkeit ihres Herrn und Heilandes  
Jesus Christus eingegangen.

\* Rosegg, 10. September 1944 † Treffen, 29. Mai 2016

Wir möchten unserer lieben Ingrid in Dankbarkeit gedenken am  
Samstag, 4. Juni, um 11:00 Uhr  
in der Friedhofshalle, 9584 Finkenstein  
und begleiten sie anschließend zur Beisetzung.

**Die Geschwister:**

Ida Kalle - Velden Seipritsch  
Herta Rapp - Rosegg  
Gerda Handl-Stromayer - Moosburg  
Gerhard und Erika Rapp - Rosegg  
Frieda und Wolfgang Hirtensnach - Klagenfurt  
und im Namen aller Verwandten

**Missionsteam:**

Ad, Adrie, Marie-Claire, Josien - Müllnern

Müllnern, am 29. Mai 2016

Kondolenzadresse:  
Missionsteam, Hauptstraße 70-72, 9585 Gödersdorf, Österreich

Heer ons hier nog zal gebruiken. We zijn ook heel dankbaar voor Josien; zij is niet alleen voor ons een grote hulp en zegen, maar ook door het groeiende werk van de *ISM*, dat vanuit ons huis mag plaatsvinden.

Wij danken u, onze zendingvrienden voor uw trouwe gebed en hulp.

Adrie Zijp

## 33 Gezegende jaren

In januari 1982 begon Connie Hartman met mijn buurvrouw Elfriede Lammegger en mij in Landskron een huisbijbelkring. Spoedig kwamen meer vrouwen, die onze veertiendaagse kring bezochten. Tot tien vrouwen kwamen regelmatig bij elkaar om geestelijk voedsel te ontvangen. Samen God loven en prijzen in gebed en met lofliederen, en in Zijn woord Gods wil steeds beter leren kennen, dat heeft ons 33 jaar lang verbonden. Onze Adventvieringen en de jaarlijkse uitstapjes zijn blijvende, mooie herinneringen. Toen Connie naar Oberösterreich vertrok ging eerst Adrie Zijp en later Josien Vletter de kring leiden.

Mijn man Alois werd vanaf zijn pensioen in 1996 ook een trouwe bezoeker van de kring en ik ben zo dankbaar, dat hij tot levend geloof mocht komen.

In de loop van de jaren zijn enkelen van de kring overleden - helaas ook mijn man - of konden door hun leeftijd niet meer komen. Mijn buurvrouw en ik hadden intussen ons geestelijk thuis in de gemeente in Landskron gevonden. In het voorjaar van dit jaar hebben we daarom met elkaar het moeilijke besluit genomen, de kring te beëindigen.

Het waren 33 gezegende, heerlijke jaren. We danken de Heer en de medewerkers van de "Holländische Mission" daarvoor.

*Hertha Benigni*



## Zomergasten

De zomer is de tijd waarin we vaak bezoek mogen ontvangen. Sommigen verblijven in één van de leegstaande appartementen van ons huis; anderen logeren elders en komen even langs voor een kopje koffie. Het is altijd fijn, om elkaar wederzijds tot zegen te mogen zijn.

Voor ons is het een bijzondere bemoediging, wanneer "kinderen van toen" nu met hun eigen kinderen langskomen en laten blijken, dat de tijd die ze ooit in huis Rehoboth doorbrachten veel voor hen heeft betekend.

Hartelijk welkom dus, maar wel graag even een telefoontje vooraf!



**Van huis uit...**



Adventviering in 2014 (Hertha: 3e van links)

**Uw woord  
is een lamp  
voor mijn voet  
en een licht  
op mijn pad.**

Ps. 119: 105



**Dank**

Dit voorjaar kwamen Dick en Ina Pardijs 10 dagen op bezoek en zij staken weer flink de handen uit de mouwen. Heel veel dank!

# Levensverhaal

Ingrid Elfriede Rapp werd op 10 september 1944 in Rosegg, Kärnten, als jongste van zes kinderen geboren. Haar oudste zuster was toen al 17 jaar. In 1945, toen Ingrid 15 maanden oud was, stierf haar moeder. Ingrid werd door haar grootouders van moeders kant opgenomen en door deze (streng) opgevoed. Niet lang na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde de vader en uit dat huwelijk werden nog twee kinderen geboren. Later werd Ingrid door haar vader (en zijn tweede vrouw) weer thuisgehaald, wat voor Ingrid - die veel van haar grootouders hield - moeilijk was.

Ingrid moest van kind af aan op de boerderij meehelpen. Ze hield van de dieren, vooral van de koeien. Ingrid was een zwakke leerling en had ook spraakproblemen. Zij werd vaak geplaagd en leed eronder "anders" te zijn. Nadat zij de lagere school doorlopen had bezocht zij de vakopleiding voor landbouw.

## Petertje

In 1966 trouwde Ingrid met een man die een boerenbedrijf bezat en achttien jaar ouder was dan zij.

In 1968 werd haar zontje Peter geboren. Het kindje was spastisch. Tijdens haar zwangerschap moest Ingrid veel liggen en het echtpaar trok daarom naar Ingrids ouders. Na enige tijd keerde haar man alleen terug naar de eigen boerderij. Ingrid voelde zich - ook na de geboorte - alleen gelaten. Zij hield veel van haar kind, maar kon de praktische verzorging niet goed aan. Haar levensomstandigheden waren over het algemeen heel moeilijk.

In de jaren '60 kwam Ingrid in contact met de medewerkers van de *Holländische Mission*. Zij waren door de ouders uitgenodigd, kinderclubs en bijbelstudies op de boerderij te houden. Toen Ingrid ca. 12 jaar oud was, mocht zij de Here Jezus Christus als Heer en Heiland in haar leven aannemen en zij mocht haar hele verdere leven ervaren, door God gedragen te worden.

## Huis Rehoboth

Tijdens hun bezoeken op de boerderij bleven Ingrids moeilijke omstandigheden voor de medewerkers niet verborgen. Zij boden haar aan, een tijd van rust in het zendingshuis door te brengen. Zo werden Ingrid en haar zontje Peter in 1969 in de familiale sfeer in huis *Rehoboth* in

Müllnern opgenomen. Daar bleek, dat Ingrid niet meer in haar oude situatie kon - en wilde - terugkeren. Zo bleef zij in het zendingshuis als beschermeling. Zij ontving m.n. van Ad hulp bij de verzorging van Peter. Daarnaast hielp Ingrid mee in de huishouding.

## Verlies en werk

Het was een grote schok, toen Ingrids zontje Peter in 1972 tijdens een algemeen diagnostisch ziekenhuisverblijf volkomen onverwachts stierf.

Adrie heeft Ingrid vele jaren geestelijk begeleid. In 1977 ging zij deel uitmaken van de medewerkerskring. Zij werkte onder begeleiding in de huishouding mee en had altijd een heel goed contact met de vele (ook buitenlandse) gasten, die door het huis gingen. Mettertijd leerde Ingrid zelfs om met de Nederlandse gasten in hun eigen taal te spreken.

Vaak wilde iedereen Ingrid helpen bij het tafeldekken en dan wachtten wij in de keuken tevergeefs op hulp bij het afdrogen... Met menige gast bleef het contact met haar tot op het laatst bestaan. Ingrid verzorgde enige tijd de kassetten-uitleen-dienst en zij nam met groot enthousiasme deel aan de verschillende bijbelkringen.

## Appartementhuis

Toen wij in 2001 naar het nieuwe huis verhuisden, kreeg ook Ingrid haar eigen appartement, waar zij, met enige hulp en door de familiale relatie met het team, in een beschutte omgeving zelfstandig woonde. Ze genoot erg van haar woning en zei vaak hoe dankbaar ze daarvoor was en daarvoor, dat we samen in het appartementhuis konden wonen.

## Hulpbehoevend

Langzamerhand had Ingrid steeds meer hulp in het dagelijks leven nodig. Marie-Claire mocht Ingrid gedurende de laatste jaren steeds meer bijstaan. Toen de verzorging begin 2014 ook in verpleging overging nam Josien een deel daarvan voor haar rekening. Zo werd Ingrid door twee personen volledig verzorgd, tot dit uiteindelijk te zwaar werd.

## Verpleeghuis

In maart 2015 kon Ingrid - na een ziekenhuisverblijf - in een verpleeghuis in Villach worden opgenomen, waar zij al tweemaal



in de week het dagverblijf bezocht. In september 2015 moest Ingrid met zeer ernstige hartproblemen in het ziekenhuis in Villach worden opgenomen, waar zij zich toch nog enigermate herstelde. In een verpleeghuis van de Diakonie in Treffen bleek een éénpersoons kamer vrij te zijn en zo kon Ingrid op 16 september 2015 daar worden opgenomen. We zijn dankbaar voor de liefdevolle verpleging.

## Laatste levensfase

Gedurende de laatste 8 maanden ging Ingrids toestand zienderogen achteruit en op het laatst kon zij ook bijna niet meer spreken. Maar zij was altijd blij met bezoek en herkende de mensen tot op het laatst. Ook tot het laatst wilde Ingrid altijd dat we iets uit Gods woord lazen en dat moest bijna altijd haar lievelingspsalm: Psalm 23 zijn.

Op 29 mei 2016 mocht Ingrid ingaan in de eeuwige heerlijkheid bij haar hemelse Vader en mag voor altijd in Zijn liefdevolle armen geborgen zijn.



Ieder die ooit in huis *Rehoboth* op bezoek is geweest zal zich herinneren, hoe Ingrid met de strijkwas in de weer was. Hoeveel teilen wasgoed zouden er in al die jaren door haar handen zijn gegaan? In 1999 plaatsten we daarover een strip in het blad. Als herinnering aan Ingrid drukten we deze hier nog eens af. Het principe geldt trouwens voor iedereen...

In beeld

## Strijkgoed, of pakgoed?

Elke week worden door Ingrid Rapp grote stapels wasgoed weggestreken...



Gebeds-  
punten

- We danken voor het leven van Ingrid en daarvoor, dat zij nu voor altijd bij haar Heer en Heiland is. We mogen Gods troost ervaren en bidden daarvoor ook voor de familie.
- We danken voor de mogelijkheden die er rond het overlijden van Ingrid waren, Gods liefde op verschillende wijze met anderen te delen. We bidden dat mensen aangesproken zullen worden.
- We danken voor de vele jaren dat de huiskring in Landskron mocht bestaan en bidden dat de invloed die er vanuit mocht gaan door zal werken.
- We bidden om Gods leiding en zegen in alle dagelijkse en niet dagelijkse ontmoetingen.
- We danken voor de mogelijkheden die God geeft, vanuit ons huis door het werk van de ISM anderstaligen (o.m. veel vluchtelingen) te bereiken.

Colofon

IGVC

### St. IGVC Nederland

Dit gebedsnieuws is een uitgave van de St. Internationale Gemeenschap van Christenen in Nederland. Zij ondersteunt de zendingsactiviteiten van het „Missionsteam in Gödersdorf“. De St. IGVC is aangesloten bij de Evangelische Zendingen Alliantie.

Joris Ivenslaan 18  
1325 SP ALMERE  
☎ 036 - 535 41 26  
✉ contact@igvc.nl  
🌐 www.igvc.nl

Financiën / Secretariaat  
Secretaresse:  
Mevrouw J. de Wit  
Penningmeester:  
Ir. A. Buitenhuis

Giften-Legaten:  
ING: NL69 INGB 0000 442747  
ABN-AMRO: NL19 ABNA 0 467574944

De IGVC is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

### Adressen van de teamleden

Hauptstrasse 70  
9585 Gödersdorf  
OOSTENRIJK  
Ad de Gans ☎ 0043 - 4257 - 29456  
Josien Vletter - 29453  
Adrie Zijp - 29459

Hauptstrasse 72  
9585 Gödersdorf  
OOSTENRIJK

Marie-Claire ☎ 0043 - 4257 - 29458  
Sarbach

☎ 0043 - 4257 - 29453  
✉ mission-team.austria@aon.at

Van huis uit...

*Min Wanninga*