



Licht in de duisternis!

Als we een donkere kamer binnenkomen, is het eerste wat we doen: het licht aandoen. En misschien steken we voor de gezelligheid nog een paar kaarsen aan. De meeste mensen voelen zich onbehaaglijk, wanneer zij „in het donker zitten“...



Terugblikken

Als we op het afgelopen jaar terugblikken, waren er vaak heel wat donkere momenten en misschien overheersen zij menselijkerwijs wel de perioden van „licht“. Als ik voor mezelf zo terugkijk waren er steeds weer lichamelijke problemen (die met het ouder worden niet minder worden), zorgen om familieleden en vrienden en verdriet over wie we moeten missen. Voor velen heel herkenbaar denk ik. Door radio en televisie trekt elke dag een enorme hoeveelheid menselijk leed aan ons voorbij. Hoe gaan we daarmee om? Hoe vaak roepen wij tot de Heer?

Natuurlijk waren er ook de momenten van licht. Hoogtepunten waren voor mij de geweldige vrien- denmiddag die we in juni met elkaar mochten beleven en ook het samen met mijn tweelingzus vieren van onze 80e verjaardag in Nederland.

Kerst

Met Kerst denken we aan Gods geschenk voor een ieder van ons: Jezus, het Licht der wereld; Hij die in onze duisternis kwam (Joh. 8:12). Hebben wij het licht van Jezus laten schijnen? Een oud kinderliedje zegt: „als kaarsjes, brandend in de nacht.“ Een nieuwer lied spreekt zelfs - iets minder bescheiden - van „een stralend licht voor de volken.“

Nieuwjaar

Wij weten niet, wat het nieuwe jaar zal brengen. Maar we weten dat Hij, die als Kind op de aarde kwam en door Zijn kruisdood ieder die dat aanneemt met God wil verzoenen, ook in het nieuwe jaar met ons wil zijn. Zijn belofte is: *Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken.*^{Jes. 42:16} We kunnen vaak de bijbel naast de krant leggen. *Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.*^{Luk. 21:28} Hij, die deze dingen getuigt, zegt: *Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!*^{Psb. 22:20} De Heiland zegt tegen ons: Ik ben bij je, elk uur, elke dag, in elke situatie. Licht in de duisternis, Troost in verdriet. Zo kunnen we kerstfeest vieren en getroost en gesterkt het jaar 2016 ingaan.

Adrie Zijp

Onze gemeente



In de maand oktober was het 14 jaar geleden dat we ons huis "Rehoboth" verlaten hebben en met elkaar in het nieuwgebouwde huis aan de overkant van de straat trokken. Het was een hele grote verandering voor ons allemaal. Geen gasten meer in huis en geen samenkomsten en dat betekende voor ons ook, dat we een ander geestelijk thuis moesten zoeken. We hebben er met elkaar om gebeden en een nieuwe plek gevonden in de Freie Evangelikale Gemeinde in Arnoldstein.

Levend

Het is voor ons een thuis geworden. De gemeente is erg klein, maar er is "Levend Water" te vinden en er is een grote saamhorigheid onderling. Omdat de gemeente maar zo klein is kunnen we ons geen vaste voorganger permitteren en dat heeft het voordeel dat we echt verwend worden omdat we iedere zondag een andere spreker mogen horen.

Centraal

Iedereen van de vaste "Club" heeft een eigen inbreng en dat is erg fijn. Al sinds jaren verzorg ik nog iedere zondag de omlijsting van de liederen met de beamer. Het kost wel veel tijd om het programma te maken, maar het is fijn om te doen en de mensen waarderen het wel. De Heer staat centraal in de diensten en dat is de hoofdzaak. Aan Hem en voor Hem alle Eer!

Ad de Gans



Bijbelkring in Arnoldstein

Waarom...

Het is voor mij een voorrecht om in Oostenrijk het werk van de Internationale Sprachen Mission (ISM) te mogen vertegenwoordigen. Graag wil ik over iets nieuws van de ISM in Oostenrijk vertellen.

Ook in Oostenrijk kwamen de afgelopen maanden duizenden vluchtelingen over de grens. We worden geconfronteerd met veel vragen, die we vaak niet eens beantwoorden kunnen. Als christenen mag ons ook de hoofdvraag bezighouden: Waarom? Waarom bevinden zich zoveel mensen uit landen, die vaak voor het evangelie gesloten zijn, voor onze huisdeuren? Ook voor ieder van hen geldt toch, dat het Beste, dat zij kunnen ontvangen, het eeuwige leven in Jezus is. Maar hoe kunnen mensen worden bereikt, wanneer je niet in hun taal met hen kunt communiceren?

Zo eenvoudig kan het zijn

Door de ISM in Oostenrijk werd deze zomer een prachtig, eenvoudig hulpmiddel uitgebracht om anderstaligen met de evangelie-boodschap te bereiken: een Engelstalig „visitekaartje“ met QR-code, app 5fish en website. Deze zijn met smartphone of I-pad gemakkelijk in te scannen / in te voeren. Zo kom je bij de evangelie-boodschappen in de gewenste taal, die direct te beluisteren of te downloaden zijn.

De afgelopen maanden zijn al tienduizend van deze kaartjes uitgegeven, waarvoor we heel dankbaar zijn. Er werden dus ook heel wat pakjes naar de post gebracht! Wilt u ervoor meebidden, dat deze mogelijkheden benut zullen worden en vrucht zullen dragen voor de eeuwigheid? Dank u wel.

www.globalrecordings.net

In Nederland zijn dergelijke kaartjes te bestellen bij: www.gospelrecordings.nl
0341 - 769092

Missionsteam V.l.n.r.:
Adrie Zijp, Marie-Claire Sarbach,
Ad de Gans, Josien Vletter

Twee dingen

In het afgelopen jaar hebben twee dingen mij in het bijzonder beziggehouden.

Ingrid

Het eerste was: het loslaten van Ingrid. In maart gebeurde wat te verwachten was, maar toch heel plotseling kwam. Ingrid moest in een verpleeghuis opgenomen worden. Zij leed onder angst en kon daardoor niet meer alleen in haar appartement zijn. Josien en ik konden niet 24 uur per dag bij haar zijn.

Deze gebeurtenis was voor beide zijden pijnlijk en Ad zei vaak tegen ons: „Ingrid lijkt op een vogeltje, dat uit het nest gevallen is.“ Op den duur heb ook ik ingezien, dat het voor haar en ook voor mij het beste was. Onlangs is zij verhuisd naar een ander tehuis en ik weet, dat er goed voor haar wordt gezorgd want de Heer is erbij.



Vriendenmiddag

Het tweede was iets vrolijkers: de ontmoetingsmiddag in Nederland. Wij mochten zoveel zendingsvrienden - jonge en oudere - ontmoeten, die met ons herinneringen aan de tijd in Rehoboth ophaalden. Dat was voor mij eenvoudig een levend teken daarvan, dat het werk in Kärnten ook voor veel Nederlanders tot grote zegen was. En ook, dat veel lieve broers en zussen ook vandaag nog achter ons staan, ook wanneer wij niet meer zo actief kunnen zijn. Toch mogen we in de gemeente meewerken, bezoeken afleggen en vooral bidden. Wij vieren: Adrie, Ad, Josien en ik zijn heel blij, dat we elkaar mogen hebben! Lieve groet,

Marie-Claire Sarbach

Onze Ingrid

Ingrid had - nadat zij in maart van dit jaar in het verpleeghuis was opgenomen - nee veel heimwee en wij waren er al over aan het denken, of zij toch niet beter op haar plaats zou zijn in een christelijk huis. In september werd Ingrid met zeer ernstige hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen.

Toen zij uit het ziekenhuis ontslagen werd bleek er een plaats vrij te zijn in een huis van de diakonie in Treffen en kon zij direct met de ambulance daarheen gebracht worden. We ervaren dit echt als een gebedsverhooring. Ingrid is lichamelijk heel zwak en gaat over de hele linie erg achteruit, maar wij merken dat zij rustig en tevreden is. Het nieuwe ades vindt u in de colofon.



Gebedspunten

- We danken voor Jezus, het Licht der wereld!
- We danken dat Ingrid innerlijk tot rust is gekomen en bidden voor haar algehele toestand.
- We danken voor onze gemeente in Arnoldstein.
- We danken voor de geweldige mogelijkheden die de Heer geeft, om o.m. vluchtelingen met het evangelie in hun eigen taal te bereiken.

Colofon



St. IGVC Nederland

Dit gebedsnieuws is een uitgave van de St. Internationale Gemeenschap van Christenen in Nederland. Zij ondersteunt de zendingsactiviteiten van het „Missionsteam in GÖDERSDORF“. De St. IGVC is aangesloten bij de Evangelische Zending's Alliantie.

Jonis Ivenslaan 18
1325 SP ALMERE
☎ 036 - 535 41 26
✉ contact@igvc.nl
🌐 www.igvc.nl

Financien / Secretariaat
Secretaresse:
Mevrouw J. de Wit
Penningmeester:
Ir. A. Bultenhuus

Giften-Legaten:
ING: NL69 INGB 0000 442747
ABN-AMRO: NL19 ABNA 0 467574944

De IGVC is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Adressen van de teamleden

Hauptstrasse 70
9585 GÖDERSDORF
OOSTENRIJK
Ad de Gans ☎ 0043 - 4257 - 29456
Josien Vletter ☎ - 29453
Adrie Zijp ☎ - 29459

Hauptstrasse 72
9585 GÖDERSDORF
OOSTENRIJK
Marie-Claire ☎ 0043 - 4257 - 29458
Sarbach ☎ - 29453

☎ 0043 - 4257 - 29453
✉ mission-team.austria@aon.at

Ingrid Rapp
Haus Elvine | Abt. Gerlitze | Z. 110
Tarmannweg 3 | 9521 Treffen | Oostenrijk



<https://5fish.mobi>

Christian messages in over 6.000 languages and dialects, to hear, download, and share.

GLOBAL RECORDINGS NETWORK

Hauptstrasse 70/4
9585 GÖDERSDORF | Austria
+43 4257 29453
ism-ev@gmx.at | www.ism-ev.at

Josien Vletter



In Gods heerlijkheid

Gödersdorf,
18 november 2015.

Velen van u hebben bij ons Fritz en Elfi Popp leren kennen. Op 16 november j.l. werd Fritz na een lange periode van ziekte door de Heer naar Huis gehaald. Hij mag nu voor altijd in Gods heerlijkheid zijn!

Wilt u voor Elfi, de kinderen en de familie bidden in dit grote verlies?

Fritz zong tientallen jaren in ons koor mee en heeft ons met zijn „gouden handen“ ontelbare praktische diensten bewezen. Fritz was een geliefde broer in de Heer voor ons en wij danken voor zijn leven.

Op 16 november was de december-uitgave van „Van huis uit...“ al gedrukt. In overleg met Elfi drukken wij hiernaast de rouwkaart af.

Het adres van Elfi luidt:
Frau Elfi Popp
Josef Rauterstrasse 43
9500 Villach
Oostenrijk

Jesus Christus spricht:

*Ich bin die Auferstehung
und das Leben.*

*Wer an mich glaubt,
der wird leben,
auch wenn er stirbt.*

Johannes 11, Vers 25



Mit dem Wissen, dass mein lieber Gatte, Vater, Opa, Bruder und Onkel zu seinem Heiland und Erlöser Jesus Christus am 16. November 2015 heimgekehrt ist, wo alle Angst und Schmerzen nicht mehr sind, nehmen wir Abschied von

Friedrich Popp

geb. 17. August 1937

Wir begleiten unseren lieben Fritz am 20. November 2015 um 11 Uhr am **Waldfriedhof Villach** zu seiner letzten irdischen Ruhestätte.

In liebevollem Gedenken

Elfi

Gattin

Günter, Christine und Martin

Kinder

Hartwig

Schwiegersohn

Nadja

Enkelin

im Namen aller Verwandten und Freunde