



Onze Ingrid

Onze Ingrid zal helaas niet mee kunnen komen naar Nederland voor de vriendenmiddag. We willen u van enkele veranderingen m.b.t. Ingrid op de hoogte brengen, met de vraag om gebed voor haar.

Ingrid lijdt al enkele jaren aan dementie. Een proces, dat begon met begeleiding bij de dagelijkse dingen en langzaam overging in een intensieve zorg. Die hulp werd haar met veel toewijding door Marie-Claire gegeven. Met name gedurende het afgelopen jaar gingen die begeleiding en hulp over in een intensieve verzorging en zelfs verpleging. Met de babyfoon kon Ingrid ook 's nachts „bewaakt“ worden. Om Marie-Claire wat te ontlasten, nam Josien een deel van die intensieve zorg op zich.

Aan het einde van 2014 ging Ingrid vrij plotseling heel snel achteruit en kwam tegelijk in een fase, dat zij bang was alleen te zijn. Onze blijde en lachende Ingrid was veranderd in een stille, in zichzelf gekeerde persoon, zonder enig initiatief.

De begeleiding werd voor ons te zwaar. Wij maakten ons grote zorgen om de hele situatie en hebben er veel voor gebeden. Met pijn in het hart moesten wij de noodzaak van een verpleeghuis-opname erkennen en wij hadden hierover ook al met Ingrid's familie gesproken. Omdat nog niet aan de Oostenrijkse randvoorwaarden kon worden voldaan, leek een opname niet op korte termijn mogelijk.

Toen gebeurde er iets, waardoor alles in een stroomversnelling raakte. Op 8 maart j.l. werd Ingrid onwel en kwam in het ziekenhuis terecht, waar gelukkig bleek dat er lichamelijk niets ernstigs was. Door de maatschappelijk werkster van het ziekenhuis is een acute aanvraag tot plaatsing in een verpleeghuis ingediend en binnen twee dagen was de toestemming er. In het huis, waar Ingrid al naar de dagopvang ging bleek plaats te zijn en zo

kon zij al op 17 maart j.l. vanuit het ziekenhuis daar worden opgenomen.

Hoewel deze stap heel moeilijk was en is, ervaren wij dit alles als een groot wonder van de Heer en zien echt Zijn hand hierin.

Ingrid heeft een prachtige twee-persoons kamer en rijdt (soms gevaarlijk hard) met de rollator door de gangen. Zij wordt goed verzorgd door vriendelijk personeel. Het huis heeft een prachtig uitzicht en er zijn zelfs paarden „binnen handbereik“ (Ingrid komt van een boerderij). Het is bovendien maar 10 minuten rijden bij ons vandaan.

Met Pasen konden we Ingrid voor de dienst in de gemeente ophalen en daarvan heeft zij geweldig genoten.

Ingrid mist ons nog wel erg. Wilt u voor haar bidden, dat zij zich thuis mag gaan voelen? Dank u wel.

Adrie Zijp



Ingrid in 2014

Nieuw adres: Frau Ingrid Rapp

St. Johanner Höhe, Z. 233 | Arnulfweg 8 | 9500 Villach | Oostenrijk