



Dank!

Het is zo kostbaar voor ons te weten dat mensen achter ons staan. We danken u heel hartelijk voor uw steun gedurende het afgelopen jaar door uw gebeden en giften. Ook elke andere vorm van meeleven, zoals uw post, telefoon of bezoekje waren echt een bemoediging! Dank u wel. Namens het bestuur en het Missionsteam wens ik u goede Kerstdagen en een Nieuwjaar in gemeenschap met onze Heer. Een hartelijke groet uit Kärnten!

 Adrie Zijp

In november kwamen Dick en Ina Pardijs een week bij ons „klussen“. We waren ook deze keer weer verrast, hoeveel werk er in een korte tijd verzet werd. Hierna volgt een impressie van Ina.

Veelkleurig

Wat hebben we genoten van onze reis naar Oostenrijk! Nooit eerder hadden we in de herfst een bezoek gebracht aan onze lieve vrienden in Kärnten. Deze keer kwam het zo uit, dat onze herfstvakantie bestemming Oostenrijk kreeg. Wat was het prachtig! Het is dan niet een bos herfstkleuren, maar letterlijk en figuurlijk: bergen vol herfstkleuren!



Getroffen

En toch was het niet de natuur, die de meeste indruk op ons maakte... Bij terugkomst hebben we Ad, Adrie, Ingrid, Josien en Marie-Claire een mail gestuurd met o.a. de volgende woorden: "We zijn heel dankbaar voor onze mooie tijd bij jullie! Zoals de herfstbomen allemaal verschillende kleuren hebben, zo ervaren we dat ook bij

jullie; vijf heel verschillende mensen, die samen toch zo'n mooi geheel vormen, dat is wonderlijk." Dát heeft ons het meest getroffen; een team van mensen te zien, met allemaal hun eigen kleur, dat door stormen heen zo'n mooi geheel is geworden. Dit team van werkers leeft samen, werkt samen en zorgt voor elkaar.

Zegen

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders (zusters) ook tezamen wonen... Want daar gebiedt de Here de Zegen, leven tot in eeuwigheid. Ps. 133:1&3b Die Zegen hebben we mogen ervaren, door een week met hen op te trekken. In het vorige blad heeft Adrie nog uitgebreid verteld wat ze zoal allemaal doen. Ze eindigde toen met de volgende woorden: "Jullie zien dus wel, dat we het goed hebben met elkaar en mijn slogan is: elkaar dragen, verdragen, vergeven en bovenal liefhebben". Dit hebben we in de praktijk gezien en daar gaat een getuigenis van uit! Misschien dat Paulus dit ook bedoelt, als hij spreekt over de veelkleurige wijsheid Gods. Ef. 3:10



Missionsteam v.l.n.r: Ad de Gans, Marie-Claire Sarbach, Josien Vletter, Ingrid Rapp, Adrie Zijp (Foto: april 2013)

Gebed

Al met al werd het dus een hele leerzame herfstvakantie! Het is altijd weer moeilijk om afscheid te nemen, maar we blijven in Hem verbonden. En... we kunnen voor elkaar bidden. Wilt u hen ook in uw gebeden gedenken, want...



ook bij zendingen komt de ouderdom met gebreken. Het herfstlandschap zal veranderen in een witte wereld en ook dat brengt zorgen met zich mee, maar we mogen hen samen toevertrouwen aan de Schepper, die zorgt voor Zijn kinderen! Een hartelijke groet, ook namens Dick,

Ina Pardijs

Vorig jaar lieten de kinderen van Johanna Bader een dichtbundeltje in het Kärntner dialect drukken, dat Johanna voor haar overlijden al had samengesteld.

Prijs: € 5 plus portokosten.



Afscheid van Anni Schützer

Velen van u hebben bij ons ook Anni Schützer ontmoet. Zij kwam uit de Steiermark en sinds begin 1980 was zij een trouwe bezoeker.

Toen Anni in het voorjaar bij ons was had zij, zoals zij zelf dacht, een verkoudheid die maar niet over wilde gaan. Na onderzoek volgde de schokkende diagnose: longkanker. De chemotherapie die volgde leek aanvankelijk goed aan te slaan en Anni zelf was ervan overtuigd dat zij genezen zou worden. Toch moesten Anni en wij accepteren, dat de Heer een andere weg met haar ging. Toen Anni dat ging beseffen ging zij er echt naar uitzien, spoedig bij de Heer te zijn. Op 30 september werd Anni op 67-jarige leeftijd door de Heer in Zijn heerlijkheid Thuisgehaald.



Een vertrouwd beeld: Anni (li.) en Adrie bij haar in de erker (2007).

Hand in Hand

We kunnen het als team nog steeds niet goed bevatten, dat wij Anni zo snel moeten missen. Er is verdriet om het afscheid maar tegelijk vreugde, te mogen weten dat Anni nu in Gods heerlijkheid is waar geen lijden of tranen meer zijn...

Anni werd door het snelle verloop van haar ziekte echt overvallen en toen zij zich daarvan bewust werd, was zij niet meer in staat voorbereidingen te treffen. In mei bezochten Adrie en Marie-Claire haar nog in Fürstenfeld en in september Adrie en ik tweemaal. Adrie kon heel veel tijd aan haar ziekbed doorbrengen, terwijl ik vooral hielp met de voorbereidingen voor haar afscheid.

Bijzonder

Het was heel bijzonder, hoe de Heer een aantal contacten van Anni, Christenen van heel verschillende achtergrond, gaf om haar bij te staan. Een zuster uit een toerustingscenrum in Oost Duitsland - het Julius Schniewindhaus - kwam tijdens Anni's laatste ziekenhuisverblijf, tot zij naar huis kwam. Daar werd zij 24 uur per dag door een gepensioneerde verpleegster van de Liebenzeller Mission verpleegd. Een broeder van de Liebenzeller Mission leidt de bijbelkring, die ooit door Anni is begonnen. Dan was er nog een zendingsechtpaar uit Graz. Met dit groepje mensen mochten we alles rond de begrafenis voorbereiden. Wat een zegen, om ondanks het verdriet de vrede van de Heer in dit alles te mogen ervaren en hoe Hij mensen "zusammenwürfelt" om - ieder met zijn/haar eigen opgaven - hand in hand samen te werken!

Getuigenis

Wat een prachtig getuigenis was de begrafenis. De beide broeders leidden (op Anni's verzoek) de dienst, twee zusters van het Schniewindhaus zongen en Adrie gaf een terugblik op Anni's leven. We hadden een heel passende tractaatkaart gevonden, die iedereen na de begrafenis meekreeg. De vrede van de Heer was duidelijk merkbaar. Iemand zei: „Zo'n begrafenis heb ik nog nooit meegemaakt.“ Hem komt alle eer toe!

Josien Vletter

Toen we in augustus de schuren aan het opruimen waren, bezochten ons juist Jan en Marion Dijkstra, met hun dochter Aukje. Zij kwamen als geroepen; geweldig, dat zij enkele dagdelen met het sjouwen van zware dingen wilden helpen!



Van huis uit...

Gebeds- punten

■ Dank: dat we ons nog steeds voor de verkondiging van het Evangelie mogen inzetten.

■ Gebed: Gods hulp en leiding voor ieder van ons.

■ Dank: voor de hulp van Dick en Ina Pardijs en de Dijkstra's.

■ Dank: voor het leven van Anni Schützer en de zegen van de Heer rond de begrafenis.

■ Gebed: dat wat mensen hoorden, lazen en zagen vrucht zal mogen dragen.



WEBSITE

De St. IGVC is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 1 januari 2014 moet elke ANBI een website bezitten. We zijn **Albert en zoon Ruben Buitenhuis** geweldig dankbaar dat zij zich voor het realiseren van deze site hebben ingezet! U vindt ons (binnenkort) onder: www.igvc.nl

Colofon

IGVC

St. IGVC Nederland

Dit gebedsnieuws is een uitgave van de St. Internationale Gemeenschap van Christenen in Nederland. Zij ondersteunt de zendingsactiviteiten van het "Missionsteam in Gödersdorf".

De St. IGVC is aangesloten bij de Evangelische Zendingen Alliantie.

Financiën / Secretariaat

Secretaresse:
Mevrouw J. de Wit
Penningmeester:
Ir. A. Buitenhuis

St. IGVC: Joris Ivenslaan 18
1325 SP ALMERE
Tel.: 036-535 41 26
Giften-Legaten:
Postgiro 442747
Banknummer 46.75.74.944

Adressen van de teamleden:

Hauptstrasse 70
A-9585 Gödersdorf
OOSTENRIJK:

Ad de Gans 0043-4257-29456
Josien Vletter -29453
Adrie Zijp -29459

Hauptstrasse 72
A-9585 Gödersdorf
OOSTENRIJK:

Ingrid Rapp 0043-4257-29463
Marie-Claire Sarbach -29458

Fax: 0043-4257-29453
Email: mission-team.austria@aon.at