



## Een vrolijk Kerstfeest en veel geluk in het Nieuwe Jaar!

**Bestaat dat? Zijn zulke wensen realistisch? Kun je uitbundig vieren en uitgelaten vrolijk zijn?**

Wat, wanneer je in diepe rouw bent? Of wanneer je ziek bent en heel veel pijn hebt? Wanneer je al zo lang werkeloos bent? Als je naar de gebeurtenissen in de wereld kijkt?

Kerstmis vieren. Ja, als overtuigd Christen is dat mogelijk. Wij weten wat kerstmis betekent. God zond Jezus Christus in een donkere wereld als onze Verlosser, Heer en Koning en ook als onze Goede Herder. Hij belooft: "Ik ben bij je. Vrees niet!" en: "Zie, Ik kom spoedig." Dat geeft ons kracht en troost.

**Daarom kunnen wij ook als Missionsteam u gezegende en dankbare feestdagen wensen. Ziende op Jezus mogen wij ook het nieuwe jaar in Zijn kracht ingaan. Jezus is en blijft Overwinnaar!**

*Adrie Zijp*



**Telefoongesprekken zijn vaak ook pastorale zorg.**

**We zijn heel dankbaar, dat onze Kärntner-opname „Is a Liacht einakömman“ mocht uitkomen als kerst-CD!**



## Herkent u mij niet meer?

"Wij kennen elkaar toch! Herkent u mij niet meer?" Hoe vaak werd mij dat in de afgelopen jaren gevraagd. Helaas moest ik in 99% van de gevallen het antwoord schuldig blijven. Pijnlijk, want het ging altijd om voormalige kinderen en jongelui van de kinder-, tiener- en jeugdclubs. Intussen zijn zij volwassen, getrouwd, ouders, ja zelfs grootouders - en ik moet hen dan nog herkennen...! Hoewel ik ouder geworden ben en rimpels en grijze haren gekregen heb, ben ik toch niet zó veranderd als zij.



### Enkele ontmoetingen...

**Een jonge verpleegster** in een tehuis waar ik vaak kom sprak mij aan. Ik herkende haar werkelijk niet, maar toen zij zich voorstelde, wist ik onmiddellijk wie zij was en herinnerde me ook de verdrietige omstandigheden van dat gezin. Toen ik haar voor het laatst zag was zij een ontspoord jong meisje, met prachtige - maar verdrietige - blauwe ogen. Nu stond zij als gediplomeerd verpleegster voor me. Omdat ik vaak in dit tehuis kom, zullen we elkaar vast weer met plezier ontmoeten.

**Onze nieuwe postbode** bleek ook in de kinderclub te zijn geweest. Ik had haar al enkele keren ontmoet, maar wist niet waarvan ik haar kende. Toen zij zich voorstelde, wist ik wie zij was en werd dit raadsel opgelost.

**Eén van de mannen** van de begrafenisonderneming stapte bij een begrafenis op de parkeerplaats plotseling op mij af en stelde de bekende vraag...: „Herkent u mij niet meer?“ Hij vertelde enthousiast hoe fijn hij het op de kinderclub gevonden had.

Enthousiasme...! Ik hoop en bid, dat niet alleen dat van de vele uren is overgebleven, maar ook de hoofdzaak: het levend geloof in Jezus Christus!

### Voor hen bidden

Ik denk heel vaak aan „mijn“ kinderen en vraag me af, wat er van hen is geworden. Gods belofte, dat Zijn woord nooit ledig weerkeert betekent heel veel voor mij! Ik kan voor de voormalige kinderen en jeugd bidden! Zij zijn in Gods hand en ik weet dat zij van Jezus liefde hebben gehoord!

*Marie-Claire Sarbach*



**Vroeger kinder- en jeugdwerk, nu veel huisbezoeken.**



**Ingrid helpt het huis schoon te houden.**

## Ingrid vertelt...

Sinds enkele maanden ga ik tweemaal per week van 8:00 tot 16:00 uur naar een dagverblijf in Villach. Als we 's morgens komen maken we eerst met elkaar het ontbijt klaar. Elke dag staan er allerlei dingen op het programma: spelletjes doen, met elkaar zingen of knutselen en bij goed weer wandelen. Tussen de middag is er een warme maaltijd en daarna kunnen we een poosje rusten. Marie-Claire brengt mij 's morgens weg en als zij mij

's middags weer komt ophalen is de dag omgevlogen. Ik geniet enorm van die twee dagen en heb het heel erg naar m'n zin.

De eerste keer dat we met elkaar aten, vouwde ik mijn handen en boog m'n hoofd, om te danken voor de maaltijd. Eén van de verzorgsters vroeg me, of ik zojuist had gebeden. Toen ik dat bevestigde, vroeg zij me, dat voortaan bij elke maaltijd hardop - voor allen - te doen. Ik ben blij, dat de Heer mij daarvoor wil gebruiken.

*Ingrid Rapp*

## Ondanks...

Nog een paar weken en er is weer een jaar voorbij. Het is een veelbewogen jaar geweest, een jaar waarin we veel verdrietige dingen beleefd hebben. Uit ons midden werden Thekla en Gré en ook Johanna Bader (uit Gödersdorf) weggenomen. Zij mogen nu bij de Heer zijn in Zijn heerlijkheid; voor ons is er een groot gat in onze gemeenschap ontstaan.

Maar ondanks alle verdriet heeft de Heer ons gedragen en mogen we Hem dankbaar zijn en Hem loven en prijzen voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft. Met deze dank in ons hart willen we met elkaar kerstfeest vieren en de jaarwisseling beleven. Dank voor al uw gebeden.

*Ad de Gans*



**Ad doet de boekhouding.**



gamelie klonk heel duidelijk in prediking, levensbericht en lied. En iedereen ontving na afloop steeds een evangelie-CD in het Kärntner dialect. De bloemist vertelde ons, dat één van zijn klanten had gezegd dat „de begrafenissen bij ons zo mooi waren“. Wat een bijzonder getuigenis.

Binnen het werk van de Internationale Sprachen Mission werden het afgelopen jaar weer enkele duizenden CD's besteld, gebrand en verzonden. Ook mocht ik de ISM bij verschillende gelegenheden voorstellen. Ik ben zo dankbaar voor de mogelijkheden, die de Heer geeft!

*Josien Vletter*

## Van huis uit...

## Gebedspunten

■ Dank voor Gods hulp en troost, gedurende het afgelopen jaar.

■ Dank dat velen het Goede Nieuws mochten horen door de herdenkingsdiensten.

■ Dank en gebed voor de voormalige kinderen, liemers en jeugd van onze clubs. Dat zij de Heer zullen volgen, of hun harten voor Hem zullen gaan openen.

■ Gebed voor pastorale contacten en gesprekken.

■ Dank voor de Kärntner kerst-CD *Is a Liacht einakömmen* en gebed dat deze zijn doel zal bereiken, evenals de CD *Tua auf dei Herz*.

■ Dank en gebed voor het werk van de ISM.



## Colofon

## IGVC

### St. IGVC Nederland

Dit gebedsnieuws is een uitgave van de St. Internationale Gemeenschap van Christenen in Nederland. Zij ondersteunt de zendingsactiviteiten van het "Missionsteam in Gödersdorf".

De St. IGVC is aangesloten bij de Evangelische Zendings Alliantie.

### Financiën / Secretariaat

Secretaresse:  
Mevrouw J. de Wit  
Penningmeester:  
Ir. A. Buitenhuis

St. IGVC: Joris Ivenslaan 18  
1325 SP ALMERE  
Tel.: 036-535 41 26  
Giften-Legaten:  
Postgiro 442747  
Banknummer 46.75.74.944

### Adressen van de teamleden:

Hauptstrasse 70  
A-9585 Gödersdorf  
OOSTENRIJK:

Ad de Gans 0043-4257-29456  
Josien Vletter -29453  
Adrie Zijp -29459

Hauptstrasse 72  
A-9585 Gödersdorf  
OOSTENRIJK:

Ingrid Rapp 0043-4257-29463  
Marie-Claire Sarbach -29458

Fax: 0043-4257-29453  
Email: mission-team.austria@aon.at