



Afscheid van Johanna Bader

Op 27 april 2012 werd Johanna Bader door de Heer Thuisgehaald. Zo moesten wij opnieuw afscheid nemen van iemand, metwie we tientallen jaren zijn opgetrokken en die ons zeer dierbaar was. Op 3 mei was de dank- en gedenkdienst in het voormalige huis Rehoboth. Johanna Bader heeft vroeger jaren lang de dorpsgemeenschap in Gödersdorf geleid en was in het dorp nog steeds een bekende persoonlijkheid. Er waren ca. 120 mensen naar de afscheidsdienst gekomen! We mochten hen allemaal het laatste dichtbundeltje van Johanna meegeven. Hieronder volgt de, iets aangepaste, toespraak van Adrie Zijp.



Johanna Bader

Bij het afscheid van Johanna Bader

Wie had dat gedacht, dat we elkaar vandaag - binnen vier maanden - voor de tweede keer voor een afscheid in deze ruimte zouden ontmoeten?

In januari bij de begrafenis van onze Thekla Keršič en vandaag voor het afscheid van Johanna Bader. Beide vrouwen leerden wij in 1962 kennen, toen de Holländische Mission dit huis betrok. Beiden woonden met hun gezin al sinds vele jaren in huis.

„Vrome Heiligen“

Johanna was alleenstaande moeder van twee dochters. In die tijd was zij een wanhopige vrouw, zonder hoop voor de toekomst. En toen kwamen ook nog die „vrome Heiligen“ in huis...

Toch kwamen wij elkaar langzamerhand nader. Later vertelde Hansi - zoals wij haar intussen noemden - dat zij zich die zogenaamde „Heiligen“ heel anders had voorgesteld en nooit had verwacht, dat wij zoveel zouden lachen en zingen. Die vrolijke manier van leven trok haar erg aan.

Eeuwig leven

Gods woord zegt ons heel duidelijk, dat die mensen, die Jezus aannemen en in Hem geloven, het recht krijgen, een kind van God te worden. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. De tijd kwam, dat Hansi haar hart en leven voor Jezus opende en daardoor een kind van God werd.

Talenten

Van toen af aan zette zij de gaven en talenten - die God haar gegeven had - voor Hem in. Daarvan getuigen haar vele liederen en gedichten, waarvan wij er vanmorgen enkele mogen horen.

Een nieuw levensdoel

Hansi kreeg een nieuw levensdoel en nieuwe hoop. Hoeveel mooie momenten hebben ook wij in deze bijna vijftig jaar met haar beleefd. Voor haar leven en werk zijn wij van harte dankbaar!



In 2011 kwam de herdruk van dit dichtbundeltje uit

En nu - nu is zij gestorven en daarover zijn wij allemaal heel verdrietig; wij zullen haar heel erg missen en haar nooit vergeten ... Straks zullen wij onze lieve gestorvene in het graf leggen. Er ligt nog een moeilijke weg voor ons.

En toch... dat is alleen het aardse omhulsel... Hansi zelf is sinds zij overleed niet meer bij ons. Zij is allang in de eeuwige heerlijkheid bij de Heer ingegaan! Jezus zelf heeft gezegd: Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven."

Verdriet en troost

Wat een troost, wat een hoop en toekomst! Ja, deze schijnbare tegenstelling bestaat: wij hebben verdriet - maar tegelijkertijd mogen we getroost zijn door Gods beloftes. Laten wij Hansi's voorbeeld volgen en ook deze geloofsweg gaan.

Adrie Zijp

Tua auf dei Herz

Text, Weise und Satz: Johanna Bader

1. Tua auf dei Herz, machs welt, laß ein die groa-ße Freud.

Johanna schreef een schat aan Kärntner geestelijke liederen

Vele handen maken licht werk!

Nee..., eigenlijk kan ik beter zeggen: „Vele harten maken licht werk“!

Dàt geeft precies het gevoel weer waarmee wij naar huis reden, nadat we van 27 april tot 5 mei in Oostenrijk geweest waren. Onze handen hebben in die week wat klussen gedaan, maar doordat de harten van onze zussen er zó bij betrokken waren, was het 'licht werk'.



Wat een werk werd er verzet!

Hoogtepunt

Toen het klaar was hadden de mannen een rood lint gespannen en samen bedacht, dat Gré het lint mocht doorknip-



Kruiwagens vol onkruid werden afgevoerd

Bemoedigen

Daar was Mixi, die ons elke dag met een ijsje en een praatje bemoedigde en Ingrid die vanaf haar balkon altijd even naar beneden keek om te kijken of we er nog waren. Ook was daar Ad, die zó blij was dat de tuin een grote beurt kreeg en Adrie, die ons regelmatig in de gaten hield of we niet té hard werkten. En dan Josien die ondanks haar vele werkzaamheden die week toch regelmatig kwam kijken of alles naar wens verliep en last but not least Gré, die ons elke keer vertelde dat ze zó dankbaar was dat we er waren. Zij had ook het beste uitzicht op de werkzaamheden, want Dick heeft onder leiding van Willy Fierus (van Wort des Lebens) samen met hem een mooi terras aangelegd in de hoek van de tuin.

pen. Het werd het hoogtepunt van de week! Het hele team was aanwezig en onder luid applaus heeft Gré het terras geopend. Dat was een heel mooi moment aan het eind van een toch wel emotionele week.

Tot eer van Hem

We hadden de begrafenis van Frau Bader samen meegemaakt. Maar ook waren onze gedachten veel bij Thekla. Dit was het eerste voorjaar dat ze niet in de tuin aan het werk was. Bij het geluid van de grasmaaier dacht iedereen ongemerkt aan Thekla, maar er zat iemand anders op. Ook kwam Corrie veel ter sprake want onze klussen binnen waren het ophangen van drie van haar kunstwerken, die ze in het

verleden samen met Ad heeft gemaakt. Vanuit het grote huis *Rehobath* hebben deze nu een plekje gekregen in de kelderdergang van het appartementenhuis.

Het was mooi om te horen, hoe Corrie altijd haar creatieve gaven wilde gebruiken tot eer van Hem. Ook was dat Thekla's motivatie bij àl het buitenwerk: dat het een getuigenis zou zijn voor de omgeving. Daarom hebben we het ook als een eer ervaren om juist deze klussen te mogen doen, tot eer van Hem en tot nagedachtenis aan Corrie en Thekla.



Hier moet het terrasje komen. Dick Pardijs (li) en Willy Fierus

Gezegend

Toen wij zaterdagochtend, na een gebed van Gré, werden uitgezwaaid door Ad, Adrie, Josien, Ingrid, Mixi en Gré voelden wij ons bijzonder gezegend!

Mede namens Dick,
Ina Pardijs

Als team in Oostenrijk zijn wij geweldig dankbaar voor de hulp van Dick en Ina Pardijs. Sinds het begin van dit jaar corrigeren zij ook de tekst van dit blad.



Hierbij verklaren wij...



het terras...



voor geopend!

Dan huis uit... _____

Twee bijbelkringen

In mei j.l. mocht ik de leiding van twee bijbelstudies waarnemen. Eén in Arnoldstein en één in Landskron. De kring in Arnoldstein viel op Hemelvaartsdag en natuurlijk was het thema: De hemelvaart van Jezus Christus. In de bijbel staan daarover niet zoveel teksten. We lazen over deze gebeurtenis uit het Marcus- en Lucasevangelie en ook uit Handelingen.



Bijzonder Marcus 16:19 sprak ons aan: *De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods.* Daarover sprak ik ook in Landskron en het verraste me, hoe verschillend de beide bijbelkringen en de daarop volgende gesprekken waren. Dat was een verrijking voor mij.

In Landskron zei een vrouw n.a.v. de verzen 17 en 18 in Marcus 16: „Dat heb ik nog nooit beleefd; ik heb geen boze geesten uitgedreven, zieken de handen opgelegd, waarna zij gezond werden. Ik werd ook nog nooit door een slang gebeten, of heb gif gedronken, terwijl het me geen schade deed.” Zij was daarover verdrietig en zelfs een beetje ontmoedigd. Onze Ingrid, die er ook bij was, kon haar bemoedigen en haar laten zien, dat de Heer haar andere gaven gegeven heeft, die haar tot zegen voor

anderen laten zijn. Dat sprak mij zelf weer aan - wat een zegen is het, wanneer het Woord van God iemand zo aan het denken zet en je er met elkaar over kunt spreken.

Tien dagen daarna vierden we Pinksteren en door de Heilige Geest mogen we nu het Woord van God leren begrijpen. De Heer zij de eer!

Marie-Claire Sarbach



Ingrid Rapp bij de bijbelkring in Landskron (foto 2009)

“Van dichtbij gezien...”

Van eind april tot half mei j.l. mocht ik mijn vrienden van het Missionsteam bezoeken. Dat was alweer tien jaar geleden en het was best te merken, dat de jaren niet spoorloos aan ons voorbij zijn gegaan...

Wat heb ik van de tijd in Gödersdorf genoten! De dag na aankomst vierden we mijn verjaardag met het hele team en met Dick en Ina Pardijs, die gekomen waren om te helpen. De tijd werd ook afgesloten met een verjaardag, want de dag voor mijn vertrek was Gré jarig.

Hand en voet

Ik mocht genieten van de prachtige natuur en heb heel wat uurtjes in de tuin doorgebracht. Wat was het fijn, met ieder van het team persoonlijk contact te kunnen hebben; herinneringen op te halen (de eerste contacten gaan terug tot de vijftiger jaren) en elkaar te vertellen waarmee we bezig zijn. Ik was ervan onder de indruk, hoe de mensen van het team voor elkaar zorgdragen en elkaar tot hand en voet zijn. Dat heeft de Heer door de woonsi-

tuatie in de appartementen mogelijk gemaakt.

Afscheid

Door het overlijden van Johanna Bader was er ook verdriet. De afscheidsdienst in het centrum van Wort des Lebens (huis “Reboth”) was ondanks dat verdriet toch zeer bemoedigend. De aanwezigheid van de Heer was duidelijk te merken. Een koor zong enkele liederen van Frau Bader; Adrie en Fritz Kopp hielden mooie en persoonlijke toespraken. De loco-burgemeester was zeer onder de indruk en zei, dat hij nog nooit zo’n begrafenisdienst had meegeemaakt...

Gemeente Arnoldstein

Ik mocht ook drie maal een dienst in de gemeente Arnoldstein meemaken. Een muur, die er tien jaar geleden nog stond, bleek weggebroken te zijn, wat de ruimte veel opener en vriendelijker heeft gemaakt. Het was fijn, enkele nieuwe gezichten te zien. Ik heb genoten van de diensten: de mooie, toepasselijke foto’s die met de beamer bij de liederen werden geprojecteerd, de prachtige pianobegeleiding, de Woordverkondiging, het onderlinge contact... Er heerste echt een sfeer van liefde.

Ad aan de beamer



De eerste contacten gaan terug tot de vijftiger jaren... Geertje Rehorst (re) met Adrie Zijp

Dankbaar

Met veel dankbaarheid kijk ik terug op een geweldige tijd in Oostenrijk. Wat een voorrecht, dat we met elkaar verbonden mogen zijn.

Geertje Rehorst

Van huis uit...

Internationale Sprachen Mission

Sinds 2009 mag ik de *Internationale Sprachen Mission (ISM)* in Oostenrijk vertegenwoordigen (in Nederland: Gospel Recordings). Dat betekent, naast bijvoorbeeld het klaarmaken en versturen van bestellingen van evangelie-CD'S in vele talen, bijvoorbeeld ook, aan conferenties deel te nemen. Voor de nieuwsbrief van de *ISM* schreef ik onderstaand artikel:

Internationale
Sprachen
Mission e.V.

ISM



Risicogroepen

Van 20 tot 21 april j.l. vond in Salzburg voor de vierde maal een conferentie voor leidinggevenden en medewerkers op het gebied van hulpverlening aan



risicogroepen (Gefährdetenhilfe) plaats. Het doel van deze conferentie was het uitwisselen van ervaringen en dat mensen elkaar zouden leren kennen, die zich bij voorbeeld inzetten op het gebied van rehabilitatiewoongemeenschappen, straatwerk, koffiebarwerk, bijbelkringen voor randgroepen, gevangenisdienst en christelijke hulpposten voor verslaafden, prostituees en mensen die uit de gevangenis ontslagen zijn.

Anderstalig

Ook de *ISM* Oostenrijk mocht bij deze conferentie vertegenwoordigd zijn. Een deel van de hierboven genoemde risicogroepen is immers anderstalig. Dat

ook juist die broeders en zusters, die onder verschillende randgroepen werken, over de vele mogelijkheden van het gebruik van onze CD's worden geïnformeerd, is een belangrijk aandachtspunt voor de *ISM*.

Zeer gemotiveerd

Wij waren met een kleine groep van ca. 30 christenen uit de verschillende christelijke achtergronden samen. Maar het was een groepje zeer gemotiveerde mensen!

Eyeopener

Het was een voorrecht, bij deze conferentie aanwezig te kunnen zijn en te horen hoe God op de verschillende gebieden werkt! Er was gelegenheid, het werk van de *ISM* kort voor te stellen en naar aanleiding daarvan ontstonden in de pauzes veel gesprekken. Zo'n interesse te mogen ervaren was een zegen. Voor velen was de mogelijkheid van het gebruik van evangelie-CD's in de talen van medemensen, die moeilijk te bereiken zijn, een echte eyeopener. De Heer komt alle eer toe!

Josien Vletter

www.globalrecordings.net

(Met toestemming overgenomen)

Voor velen een eyeopener..



Van huis uit...

Gebeds-
punten

■ Dank voor leven en werk van Johanna Bader. Ook daar-

voor, dat zoveel mensen naar de afscheidsdienst kwamen en voor de vele dichtbundeltjes die meegegeven mochten worden. We bidden in het bijzonder voor Johanna's naaste familie, die haar erg zal missen.

■ Dank voor verschillende vrienden, die ons bezochten en voor de wederzijdse bemoeiding. Dank voor het vele werk, dat door Dick en Ina Pardijs verzet werd. We zoeken naar een goede oplossing voor het verschillende praktische werk, dat Thekla deed, bijvoorbeeld in de tuin. We danken voor de mogelijkheid, hulp van buiten aan te trekken, voor het regelmatig schoonhouden van het appartement van Gré.

■ Dank voor de bijbelkringen, die afwisselend elke twee weken in Landskron en Arnoldstein worden gehouden.

■ Dank, voor wat de Heer doet in de gemeente in Arnoldstein.

■ Dank en gebed voor de ontwikkeling van het werk van de Internationale Sprachen Mission.

Colofon

IGVC

St. IGVC Nederland

Dit gebedsnieuws is een uitgave van de St. Internationale Gemeenschap van Christenen in Nederland. Zij ondersteunt de zendingsactiviteiten van het "Missionsteam in Gödersdorf".

De St. IGVC is aangesloten bij de Evangelische Zendings Alliantie.

Financiën / Secretariaat

Secretaresse:
Mevrouw J. de Wit
Penningmeester:
Ir. A. Buitenhuis

St. IGVC: Joris Ivenslaan 18
1325 SP ALMERE
Tel.: 036-535 41 26
Giften-Legaten:
Postgiro 442747
Banknummer 46.75.74.944

Adressen van de teamleden:

Hauptstrasse 70
A-9585 Gödersdorf
OOSTENRIJK:

Ad de Gans 0043-4257-29456
Gré Reid-Zijp -29460
Josien Vletter -29453
Adrie Zijp -29459

Hauptstrasse 72
A-9585 Gödersdorf
OOSTENRIJK:

Ingrid Rapp 0043-4257-29463
Marie-Claire Sarbach -29458

Fax: 0043-4257-29453

Email: mission-team.austria@aon.at