



## Thekla Keršič

23 september 1933 - 7 januari 2012

### Naar Huis

Op maandag 2 januari werd Thekla - nadat zij al langere tijd vage klachten had en zich niet goed voelde - in het ziekenhuis opgenomen voor onderzoek. Daar ging haar toestand zó snel achteruit, dat het niet eens meer mogelijk bleek de onderzoeken af te ronden. Op de avond van zaterdag 7 januari werd zij door de Heer Thuisgehaald. Daar mag zij nu zijn, in Gods tegenwoordigheid en heerlijkheid. Bij haar hemelse Vader, die zij tijdens haar leven mocht toebehoren, liefhebben en dienen. Wat een troost, dat te mogen weten, voor haar familie en ook voor ons. Maar wat een lege plaats laat zij achter en wat missen wij haar! Tientallen jaren hebben wij met elkaar gewerkt, maar ook gewoond en ons leven gedeeld. De Heer heeft ons als team aan elkaar "gesmeed", op een bijzondere manier. Zij die ooit bij ons waren, zullen misschien kunnen navoelen, dat dit verlies voor ons is als het verliezen van een gezinslid.



### Korte levensloop

Thekla Keršič werd op 23 september 1933 in Müllnern geboren. Nadat zij van school kwam, werkte zij enkele jaren in de *Nudelfabrik*. Later woonde Thekla in wat huis *Rehoboth* zou gaan heten en daar werden ook haar kinderen geboren. Toen de *Holländische Mission* in 1962 door een wonder dat huis kon kopen, bood men de toenmalige huurders de gelegenheid in huis te blijven wonen. Ook Thekla bleef met haar gezin in huis. Later vertelde zij, dat de christelijke liederen, die zij de nieuwe bewoners hoorde zingen - en hun vrolijkheid - haar erg aanspraken. Thekla mocht tot levend geloof komen en de Heer Jezus als haar Heer en Heiland aannemen. Hij hielp haar steeds weer door moeilijke tijden van zorg en verdriet. Haar levensmotto was: *Jesus ist Sieger* (Jezus is Overwinnaar)!

Thekla begon langzamerhand mee te helpen. Er werd door de medewerkers om een kok gebeden en op een dag zei zij: "Houden jullie maar op met bidden; ik zal voor jullie gaan koken." Tot op vandaag zeggen en schrijven mensen ons: "Wat kon Thekla toch heerlijk koken..." Later werd zij hoofd van de huishouding en onderhield daarnaast de tuin en het bos. Thekla pakte alles aan: schoorsteen vegen, kachels schoonmaken, schilderen, een vloer te leggen, verplegen... Zij was niet iemand die in het middelpunt van de belangstelling wilde staan, maar ging rustig haar gang. Sprak Thekla vaak niet zo veel met mensen, zoveel temeer sprak zij met haar Heiland, want zij was echt een biddende vrouw. Wat een steun was het altijd, dat we in zoveel situaties konden weten: Thekla bidt voor ons, voor mij.

Toen wij naar de nieuwbouw verhuisden nam Thekla haar moeder - die toen al bij haar woonde - mee en verpleegde haar, tot zij in 2003 overleed. Heel trouw bleef Thekla ons deel van de tuin verzorgen en voor Wort des Lebens maaide zij elk jaar de hele zomer lang het grote grasveld. Zij had ook talenten om te knutselen en voor het afgelopen Kerstfeest van de gemeente maakte zij nog voor iedereen een klein kerststukje.

### Dank- en herdenkingsdienst

Op 13 januari werd in het WDL-centrum (huis *Rehoboth*) een dank- en herdenkingsdienst gehouden. Onze vroegere voorganger Ralf Blumenstein hield een fijngevoelige en tegelijk heel duidelijke toespraak. Ben Nijhof (schoonzoon) las een *In Memoriam*, er was een koor en een kleinzoon zong twee prachtige liederen. De dienst was eigenlijk één groot getuigenis tot eer van de Heer. Meer dan honderd mensen vulden de zaal en de hal. Dat laat ook zien, hoeveel mensen Thekla zullen missen. En wat bijzonder, dat de burens van de *Nudelfabrik* voor de allereerste keer in een samenkomst in huis waren! Alle bezoekers kregen na afloop onze Kärntner evangelie-CD *Tua auf dei Herz*. We bidden, dat de begrafenis van Thekla blijvende vrucht voor de eeuwigheid zal mogen brengen.

### Dank u wel

Wij en ook Thekla's kinderen, mochten al van verschillenden van u condolescances ontvangen. Die hebben ons bemoedigd en gesterkt. Het is helaas niet mogelijk voor al die lieve blijken van meeleven persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij dat graag hierbij doen. Dank u ook voor uw gebed. God zegene u allen.

Gödersdorf, 19 januari 2012,

Missionsteam



*Thekla zoals wij haar zo goed kennen: in de tuin*