



## Terugblik op 2010

**De eerste acht maanden van 2010 ging het werkelijk heel goed met mijn gezondheid en kon ik zelfs ook weer enkele geestelijke diensten doen.**

### Familie

Er waren ook belangrijke en fijne feestelijke gebeurtenissen binnen onze familie. Zo mocht ik met mijn tweelingzus Bertie in juni in Nederland onze 75<sup>e</sup> verjaardag vieren. De Heer komt alle dank toe!

### Doorn

De afgelopen vier maanden ging het minder goed, maar toch hoefde ik gelukkig niet naar het ziekenhuis. Mijn "doorn in het vlees" is wel de bronchiale asthmatische aandoening, die ik al sinds mijn babyjaren heb.

### In Zijn dienst

Ondanks dat werd ik op 20-jarige leeftijd door de Heer in Zijn dienst geroepen en mocht Hem meer dan 20 jaar in goede gezondheid in Oostenrijk dienen. Daarna begonnen mijn klachten helaas weer en zij werden langzaam, van jaar tot jaar, erger. Toch mocht ik mijn dienst in de kracht van de Heer voortzetten.

### Afgeven

Gedurende de afgelopen jaren kon ik ook verschillende taken afgeven. Het was al langere tijd mijn gebed, dat ik ook mijn functie als voorzitter van de IGVC in Nederland zou kunnen neerleggen. De Heer verhoorde ons gebed en bracht ons opnieuw met onze trouwe zendingsvrienden Dick en Ina Pardijs in contact. Zij be-

zochten ons in het verleden verschillende malen in Oostenrijk en volgden door de rondzendbrieven de ontwikkelingen binnen ons werk met veel interesse.

### IGVC-Bestuur

Per 1 januari 2011 zullen beiden toetreden tot het IGVC bestuur en zal Dick tevens voorzitter van het bestuur worden. Ik ben daarvoor heel dankbaar en vind het ook fijn, nog wel deel te blijven uitmaken van het bestuur. Moge onze gemeenschappelijke inzet, vanuit Nederland en in Oostenrijk, nog voor velen tot zegen zijn. Rond Kerst waren Dick en Ina in de *Ferienwohnung* te gast en we hadden een hele gezegende tijd met elkaar. Zij stellen zichzelf elders in dit blad voor. Wij wensen hen Gods rijke zegen.

Adrie Zijp

## Ontmoetingsmiddag op zaterdag 28 mei 2011

In 2002 hadden we officieel onze laatste vriendendag.

Toch zouden wij u, als onze trouwe zendingsvrienden, zo graag nog eens willen ontmoeten. Daarom zal er D.V. op zaterdag 28 mei a.s. een ontmoetingsmiddag in Huizen (NH) zijn. Enkelen van ons team uit Oostenrijk zullen daar aanwezig zijn en u kunt kennismaken met de nieuwe bestuursleden. We zien ernaar uit u te ontmoeten!

U ontvangt voor deze middag nog een uitnodiging met alle details. Nu al dit bericht, zodat u de datum vast vrij kunt houden.



## Motto voor 2011

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,



sondern überwinde das Böse mit Gutem.  
Römer 12,21

**Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.** Rom. 12:21

Het nevenstaande bijbelvers is de *Jahreslosung* (motto) voor 2011. In het gedeelte waarin dit vers staat, gaat het om ons handelen als Christenen onderling en naar buiten. Wat kennen we vaak veel moeilijkheden in onze gemeenten: Sympathie-

ën en antipathieën, liefdeloosheid en kwaadsprekerij. Maken we ons niet allen van tijd tot daaraan schuldig? Giftige pijlen, die onze broers en zussen kunnen verwonden en hun geestelijk leven schaden. Ik denk daarbij aan: *Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.* Hebr. 12:15 Hoe reage-

-ren wij, wanneer ons kwaad wordt aangedaan? *Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.* Matth. 5:11

Laten wij door de kracht van onze Heer elkaar in de liefde van Jezus **dragen, verdragen, vergeven** en bovenal **liefhebben**. Deze opdracht wil de Heer ons voor het nieuwe jaar op het hart binden. Moge Hij ons daarvoor veel genade geven, tot Zijn eer, lof en prijs!

Adrie Zijp

Dank voor uw gebed en giften, gedurende het afgelopen jaar.  
Ieder van u wensen wij van harte Gods leiding en zegen in 2011.

## Onderweg

**“Zr. Gré, God heeft u speciaal vandaag naar mij toegestuurd. Mijn kinderen hebben me een brief geschreven, waarvan ik erg verdrietig ben!”**

Voor mij stond Walter (82). Hij is niet bedlegerig, maar woont, sinds zijn vrouw overleed, in een verpleeghuis.

### **De juiste woorden**

Ik had Walter al verschillende keren bezocht en gemerkt, dat hij een Godvrezende en devote Katholieke man was. God hielp me,



om de juiste woorden van troost te vinden. Toen we samen baden, vroeg ik Walter, of

hij zijn hele leven in Jezus handen zou willen leggen en Hem aannemen als zijn persoonlijke Heiland. Ik vertelde hem, dat de Heer Jezus zo graag zijn Heer en Heiland wil zijn, die al zijn zonden wil vergeven; dat Hij hem tot een kind van God wil maken en hem elke dag wil bijstaan.

### **Stap**

Ik denk nog terug aan het moment, dat Walter de stap naar Jezus deed, wat geweldig!

Blijf alstublieft voor hem bidden. Hij heeft onderricht uit Gods Woord nodig, wat ik hem elke keer wanneer ik hem ontmoet mag geven.

Bij mijn volgende bezoek zei Walter blij: “Ja, Zr. Gré, ik geloof nu werkelijk in God en ook in de Here Jezus.”

### **Bid alstublieft**

Er zijn zoveel zieken, die nooit bezoek krijgen en die ook de Here Jezus nog niet als hun Heiland kennen.

Bid voor hen.

*Gré Reid-Zijp*

**Adrie Zijp (li) en Gré Reid-Zijp**

## Verwachting

Het afgelopen jaar is snel voorbij gegaan. Het lijkt of de dagen en weken steeds korter worden. De zomer was niet geweldig wat het weer betreft. Het was of gloeiend heet, of het regende pijpestelen. En nu hebben we al heel wat sneeuw gehad.



Advent (verwachting) en Kerstmis liggen alweer achter ons. Daaraan denken we uiteraard het hele jaar, maar in deze tijd in het bijzonder: dat Jezus geboren is hier op aarde, dat Hij mens is geworden. Dan gaan je gedachten verder, naar het doel van Zijn komst. Dat Hij zondaren kwam redden, u en mij; dat Hij zich daarvoor geofferd heeft. Het ontroert mij altijd weer, wat Hij in Zijn grote Liefde voor ons gedaan heeft. Hij wil nog velen redden uit deze wereld, waar zoveel zonde en misdaad is. De media berichten iedere dag van nood en ellende.

Er is een gezegde: De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst! Daar kijken we naar uit, Jezus is Overwinnaar!

*Ad de Gans*



## *Machtig in de zwakken*

Nooit kunnen we de Heer genoeg loven en prijzen voor Zijn dragen en liefde, die wij elke dag mogen ervaren. Ik ben zo dankbaar, dat Hij mij nog steeds de kracht geeft om buiten verschillende praktische werkzaamheden te verrichten. Op het juiste moment geeft de Heer kracht en moed, zoals Hij in Zijn Woord zegt: *Ik ben in de zwakken machtig.* Heel hartelijk dank voor uw gebeden!

*Thekla Keršič.*

## EVEN VOORSTELLEN...

**Wij zijn Dick en Ina Pardijs uit Warnsveld bij Zutphen. We hebben drie zonen, twee dochters en twee kleindochters.**

### **Eerste contact**

Ons eerste contact met de IGVC was in 1974. We gingen in onze verkeringsstijd met Sidney Wilson naar Oostenrijk met een jongerenreis en bezochten daar het team van de *Holländische Mission*. Wät een belevenis! Voor het eerst de bergen zien, maar ook voor het eerst kennis maken met zending in al zijn facetten: van kinderwerk tot klussen en van zondagse samenkomst tot afwassen in de grote keuken! Het heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. *Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.* Ps. 121:1-2 Deze tekst werd die zomer als het ware voor ons werkelijkheid: we zagen de bergen en we zagen in huis *Rehoboth* mensen die de hulp van de Schepper verwachtten en kregen. Christendom in praktijk!

### **Gebleven**

Sinds die zomer zijn de contacten met Kärnten altijd gebleven. Onze huwelijksreis ging daarheen en ook met onze kinderen kwamen we op bezoek. Door de nieuwsbrief bleven we op de

hoogte van het wel en wee en tijdens ons laatste bezoek (zomer 2002) werden we hartelijk ontvangen in de nieuwe appartementen. Inmiddels was *Wort des Lebens* in het grote huis getrokken en vol dankbaarheid liet het team hun nieuwe plek zien.

### **Bemoedigend**

Onze bezoeken aan Oostenrijk waren bemoedigend, omdat we Zijn trouw zagen in het werk en de levens van de medewerkers! We voelden ons één met hen, omdat we dezelfde Vader dienen, die je kunt vertrouwen, ook in moeiten en zorgen: onze hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.

### **Verrast**

Toch... hadden we nooit kunnen vermoeden, dat er op een dag een telefoontje uit Oostenrijk zou komen met de vraag: Willen jullie ons helpen; willen jullie in ons bestuur plaatsnemen? We waren verbaasd, verrast..., wij? Kunnen, mogen wij jullie helpen? We gingen er over nadenken en het duurde eigenlijk niet eens zo erg lang... we konden al vrij snel zeggen: "Ja we vinden het fijn om jullie te mogen helpen".

### **Open harten**

Altijd hebben we veel respect gehad voor de manier waarop "de zusters" het werk in Oostenrijk gestalte gaven, niet alleen dat, ook de manier



waarop ze elke zomer vol liefde en enthousiasme de jongeren verwelkomen die vanuit Nederland met "Oom Sidney" en Henk Binnendijk meekwamen. Ze stelden niet alleen hun huis, maar ook hun hart open. Hoeveel jonge mensen hebben daar voor het eerst de praktijk van zendingswerk gezien? Honderden... En iedereen werd hartelijk ontvangen, terwijl je achteraf wel eens denkt: "Misschien hadden ze meer last dan gemak van ons..."

### **Ruimte**

Dit alles overwegend konden we volmondig ja zeggen op de vraag die ons gesteld werd. Dit mede, omdat er juist in onze levensfase 'ruimte' was gekomen voor deze nieuwe taak.

*Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.* Ps. 103:13 En als Hij, die Zich zeker over deze trouwe dienaren wil ontfermen, ons daarbij wil inschakelen, dan zeggen we: "Ja Heer, hier zijn we!"

Dick en Ina Pardijs

## Een verrassing

In september mocht ik iets heel fijns beleven. Ik kreeg een gratis vakantie van het ziekenfonds. Die was

door de pensionistenvereniging aangevraagd. Van de ca. 20 personen kende ik er al twee.

Het werden twee fijne weken in een mooi vakantieoord in Kärnten. Ik genoot van de prachtige natuur en van het goede contact met enkele vrouwen. We maakten mooie wandelingen, hadden goede gesprekken en genoten van de lekkere maaltijden.

Toen het tijd was om afscheid te nemen, merkte ik, hoe de mensen mij aangenomen hadden. Ik dankte de Heer voor deze mooie tijd, maar was ook weer blij, weer bij mijn zussen thuis te zijn.

Ingrid Rapp



## Fijngevoelig

**De kleine zuster van de liefde uit 1e Korinthiërs 13 heet: Fijngevoeligheid**

### **Artikel**

Deze uitspraak in een artikel uit het *Janz Team Magazin* trof mij diep. Ik moest eraan denken, hoe het in mijn leven staat, wat fijngevoeligheid betreft - en ik moest toegeven, dat het daar bij mij vaak aan ontbreekt. In dit verband kwamen veel gebeurtenissen uit het leven van Jezus in mijn gedachten en ik voelde me beschaamd: Bij al Zijn ontmoetingen met mensen vond Jezus door Zijn fijngevoeligheid altijd de juiste woorden en vooral "het goede moment".

### **Zoals ik was**

Dat stelde mij voor de vraag: "Hoe ziet het er in mijn leven uit?" Ik vind het natuurlijk gemakkelijker, om mee te voelen met mensen die ik waardeer, of van wie ik houd, dan met mensen, die ik onsympathiek vind. Maar hoe was Jezus? Toen ik indertijd tot bekering kwam, was er beslist niets sympathieks aan mij, maar Hij hield van mij en nam mij zo aan, zoals ik was.

### **Afhankelijk**

Wat mocht ik in mijn geloofsleven vaak ervaren, hoe fijngevoelig Hij ten opzichte van mij was. Steeds opnieuw hielp Hij mij, om ook anderen met Zijn ogen te zien en ja, om eenvoudig "fijngevoeliger" te zijn en te reageren. Waarvan ik me ook bewust werd: Fijngevoeligheid kan men zich eigen maken, door heel bewust op de behoeftes van een persoon in te gaan en zich daarmee bezig te houden. En vooral, door in dit dienen bewust in de afhankelijkheid van onze Heer en Zijn Geest te zijn en te blijven. Moge de Heer dat mij en ons allen opnieuw geven.

Marie-Claire Sarbach



## Een bewogen jaar

De Kerstuitgave van *Van huis uit...* wordt altijd al in november voorbereid, zodat u dit uiterlijk half december in handen heeft. Deze keer ontvangt u het blad door omstandigheden pas in januari.

### Troost

U werd er door Andries en Susanne Buienhuis al van op de hoogte gesteld, dat in november j.l. plotseling - en binnen twee weken - mijn beide ouders overleden. Haast niet te bevatten en een groot verdriet. Maar ook een grote troost, te mogen weten, dat zij in de eeuwige heerlijkheid bij onze hemelse Vader zijn.

Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw gebed en meelevens.

Het afgelopen jaar was niet alleen persoonlijk, maar "op verschillende fronten" een bewogen jaar.

### Wort des Lebens

We danken voor drie nieuwe vrijwilligers, die hun schouders onder een behoorlijk portie praktisch werk zetten en een discipelschapstraining volgen. De non-profit status van WDL werd helaas officieel geweigerd; de gevolgen zijn nog onzeker.

### ISM

De start van het werk van de Internationale Sprachen Mission In Oostenrijk was heel bemoedigend: Veel contacten zijn gelegd en 1.500 evangelie-CD's in 70 talen werden besteld, geproduceerd en verzonden.

### De gemeente in Arnoldstein

Heel dankbaar zijn we, dat er genoeg draagkracht voor het voortbestaan van de gemeente lijkt te zijn. In november werd dan ook unaniem besloten, dat we met Gods hulp willen doorgaan (zie de mei-uitgave). Adrie Zijp, Marie-Claire Sarbach en ik maken deel uit van een interim leidingsteam van vijf personen. Ons gebed is, dat de Heer zal gaan voorzien in een voorgangersechtpaar dat hier "past".

Josien Vletter



## Gebeds- punten

■ Dank, voor de mensen die bereikt mogen worden.

■ Dank voor de nieuwe bestuursleden Dick en Ina Pardijs en hun inzet.

■ Dank voor de 1.200 CD's *Tua auf dei Herz*, die al uitgegeven mochten worden.

■ Dank voor de kleine gemeente in Arnoldstein (20 personen) en dat we met Gods hulp mogen "doorgaan met de gemeente". Bidt voor de interim leidingkring en voor Gods hulp en leiding in de toekomst.

■ Dank voor de goede start van de ISM in Oostenrijk.

■ Dank voor hen, die door de bediening van WDL bereikt mogen worden. Bidt voor de moeilijke situaties.

■ Dank voor uw gebed voor ieder van ons.

## TUA AUF DEI HERZ



Over de CD „Tua auf dei Herz“, van het Missionsteam in Gödersdorf, zijn we heel enthousiast.



Op liefdevolle wijze wordt de mensen het Evangelie "na aan het hart" gelegd. Ralf bezocht voor Kerstmis een oudere dame, die hij door zijn werk als verpleegkundige in de thuiszorg kende. Hij bracht deze CD als cadeautje mee. "Ma, wia schean!", was de spontane reactie van deze vrouw, toen ze de CD met elkaar beluisterden. Juist de liederen in het Kärntner dialect spreken de mensen hier aan. En het gesproken woord in het Kärntnerisch is heel fijngevoelig en uitnodigend.

Waar zich maar een gelegenheid voordoet, verdelen wij deze CD. Ja, je hart gaat er werkelijk bij open!

Ralf en Elke Blumenstein

*We zijn geweldig dankbaar, dat er intussen al 1.200 exemplaren van deze CD zijn uitgegeven. Even zovele mensen, die het belangrijkste Nieuws dat er is, mochten horen. Dank U, Heer!*



## Colofon

# IGVC

### St. IGVC Nederland

Dit gebedsnieuws is een uitgave van de St. Internationale Gemeenschap van Christenen in Nederland. Zij ondersteunt de zendingsactiviteiten van het "Missionsteam in Gödersdorf".

De St. IGVC is aangesloten bij de Evangelische Zendings Alliantie.

### Financiën / Secretariaat

Secretaresse:  
Mevrouw J. de Wit  
Penningmeester:  
Ir. A. Buienhuis

St. IGVC: Joris Ivenslaan 18  
1325 SP ALMERE  
Tel.: 036-535 41 26  
Giften-Legaten:  
Postgiro 442747  
Banknummer 46.75.74.944

### Adressen van de teamleden:

Hauptstrasse 70  
A-9585 Gödersdorf  
OOSTENRIJK:

Ad de Gans 0043-4257-29456  
Gré Reid-Zijp -29460  
Josien Vletter -29453  
Adrie Zijp -29459

Hauptstrasse 72  
A-9585 Gödersdorf  
OOSTENRIJK:

Thekla Keršič 0043-4257-29462  
Ingrid Rapp -29463  
Marie-Claire Sarbach -29458

Fax: 0043-4257-29453  
Email: mission-team.austria@aon.at